

IN BEEELD

..... Uitgave 1, februari 2025

VERBINDING

- 04 "Ik voel me niet alleen want ik heb Jezus bij me"
- 07 Kleurrijk nieuws
- 08 Partners en Pasen

3xM
more message in the media



3XM Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX • Postbus 2510, 3800 GB • Amersfoort • 033 286 41 03 • info@3xm.nl
www.3xm.nl • In Beeld verschijnt 4 x per jaar **IBAN** NL13 INGB 0000 0011 44 • KvK Amersfoort 4119.2798
DOEL Mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk thuisbrengen
GRONDSLAG De grondslag van 3xM is de Bijbel als het geïnspireerde (onfeilbare) Woord van God
VORMGEVING leftlane-design.com **FOTO'S** 3xM • Unsplash/Pexels/Freepik • afgebeelde personen
zijn vaak niet de personen waar het artikel over gaat. **DIRECTEUR-BESTUURDER** Martien Timmer AA
RAAD VAN TOEZICHT Drs. W.A. van Ginkel RA (voorzitter) • M. Looijenga MSc. RA • E.R. Schuring •
S.A. Ashworth CPA **STATUS** 3xM heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
3xM is lid van de Nederlandse Zendingsraad (NZR).



“Heere, U doorgrondt
en kent mij.”

••• **Psalm 139**



Terwijl ik dit schrijf, moet het nog 2025 worden. De feestdagen staan voor de deur, de kerstkleding hangt klaar en de plannen voor de feestdagen zijn maanden geleden al doorgesproken. Als deze In Beeld op de mat valt, gaan we alweer richting Pasen. Ook die feestdag vult zich vaak met de nodige sociale afspraken. Wellicht ook voor u een herkenbare situatie. Misschien ook niet. Ik realiseerde me toen ik het artikel over de reis van collega Willem las, hoe bevoorrecht ik ben met een christelijke familie. En dan zowel de familie die ik bij mijn geboorte heb meegekregen, alsook mijn christelijke broeders en zusters in de gemeente en daarbuiten.

De man die Willem ontmoette tijdens zijn bezoek aan ons Somalische team, verwoordde het treffend: “Ik voel me eenzaam, maar dat ben ik niet doordat ik Jezus Christus heb.” Hij

klinkt als Elia, die het gevoel had dat hij er alleen voor stond. Of als Job, die zich ook heel alleen gevoeld moet hebben in zijn ellende.

Het is mijn dagelijkse gebed dat ze de woorden van Psalm 139 kennen en daar troost uit putten. En het motiveert me om door te gaan met ons werk en ook verder te kijken dan alleen het brengen van het Evangelie. Maar ook in onze plannen voor 2025 en daarna een grote plek in te ruimen voor discipelschap en het creëren van verbinding tussen lokale christenen. Zodat ze ook troost hebben aan elkaar, hun levens met elkaar kunnen delen en samen kunnen groeien in geloof en in discipelschap.

In Christus verbonden,

Martien Timmer

Directeur-Bestuurder 3xM

PS. We kunnen dit niet zonder u! Mogen we ook dit jaar op uw gebed en financiële steun rekenen? Dank u wel!

In dit nummer

- 4 “Ik voel me niet alleen want ik heb Jezus bij me”
- 7 Kleurrijk nieuws

- 8 Partners en Pasen
- 11 Column ‘Eenzaamheid’
- 12 U kunt ons helpen!



**“IK VOEL ME NIET
ALLEEN WANT IK
HEB *Jesus* BIJ ME”**

Bemoedigend. Dat is hoe Willem de reis eind 2024 naar onze Somalische partner beschrijft. Zowel voor hem als voor onze Somalische partner. Dit echtpaar en hun team zetten zich met hart en ziel elke dag in voor Somalische christenen. Met gevaar voor eigen leven.

“Het was goed om elkaar weer te zien”, zegt Willem. “Voor het werk wat wij doen, is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Zeker omdat je te maken hebt met culturele verschillen. Dat komt bijvoorbeeld sterk terug in hoe je communiceert en hoe je dingen ziet. We zijn ambitieus en willen graag stappen maken met onze partners. Daarvoor is het essentieel om met elkaar een tijd op te trekken.”

“We willen stappen zetten met onze partners. Daarvoor is het essentieel om elkaar in de ogen te kunnen kijken.”

En die stappen zijn zeker ook gemaakt. Het team heeft elkaar en Willem beter leren kennen. Willem: “Dat gebeurt vaak buiten de meetings en vergaderingen om. De lunchwandelingen die je samen maakt, bezoeken in het weekend, de avondmaaltijd. Waar de laptops van tafel gaan, begint het echte persoonlijke contact.” Daarnaast hebben ze hard gewerkt aan een meerjarenplan. Hoe bereiken we Somaliërs in Somalië en daarbuiten, waar reageert men op? Hoe kunnen we hen bewegen om in contact te blijven? Op welke manier kunnen we de beste Bijbelcursussen aanbieden? Willem: “Wat voor ons zo normaal is, zoals naar de kerk gaan, onderwijs krijgen over de Bijbel, contact met andere christenen of iemand vertellen over je geloof, is voor een Somaliër onmogelijk of heel ingewikkeld. En in elk geval heel gevaarlijk. Dit zorgt voor veel uitdagingen in ons werk. Zo wisselen mensen vaak van e-mailadres, zodat het lastig is om in contact te blijven. Mensen durven vaak de Bijbelapp niet op hun telefoon te houden. Mensen verliezen hun baan en hun sociale omgeving wanneer bekend wordt als ze christen zijn. Dus ze zijn extreem voorzichtig in hun contacten hierover. Daarnaast zie je veel praktische uitdagingen. Zo valt in Somalië vaak de stroom uit en verhuizen mensen relatief vaak.”

Dat vertelde ook een man die een aantal dagen te gast was bij het Somalische team. Hij vertelde: “Ik ben al 17 jaar christen. Maar mijn kinderen weten het niet. Ik durf het ze niet te vertellen uit angst dat zij het bijvoorbeeld op school vertellen. En dat is heel gevaarlijk. Ze kijken thuis wel filmpjes bijvoorbeeld over Jezus Christus en daar praten we dan soms wel over. Zo probeer ik ze toch wat bij te brengen over mijn geloof, hoe oppervlakkig ook.”

Eenzaamheid is dan ook een issue bij veel christen Somaliërs. In binnen- en buitenland. Want ook in westerse landen zoals Nederland wordt er binnen de Somalische gemeenschap veel op elkaar gelet en wordt een ander geloof dan de islam niet geaccepteerd. “Ik voel me als christen niet alleen. Ik voel me eenzaam, maar ik ben niet alleen want ik heb Jezus bij me”, zei de man uit het voorbeeld hierboven.



“Des te mooier vind ik de motivatie en de drive van ons Somalische team”, zegt Willem. “Het is zo’n bekwaam team, er zit zoveel kennis. Je voelt de drive om discipelen te maken, zoals Mattheüs ons opdraagt en hiervan gemeenschappen te maken. Het is dan heel mooi om een kleine week met hen op te trekken, van hen te leren en hen op hun beurt weer te begeleiden richting de toekomst.” En voor die toekomst heeft het team veel plannen. De ambitie is om de grootste digitale media-missieorganisatie te zijn in Somalië. Om uiteindelijk nog veel meer mensen te bereiken met het Evangelie. Daarvoor moet de kennis en de kwaliteit van het team nog verder omhoog. Ook willen ze meer digitale Bijbel- en discipelschaps cursussen aanbieden. En ook op andere manieren online contact leggen met mensen om het Woord van God te verspreiden.

Als laatste willen ze graag samenwerken met kerken in de diaspora, juist om die eenzaamheid te bestrijden. Dat doen ze onder andere door Whatsappgroepen die worden geleid door één van de mensen uit het team. Een gebedspunt is het aantrekken van een nazorgmedewerkster. Dat is al lange tijd een grote wens van het team. Het is moeilijk, want er kleven wel degelijk grote risico’s aan deze functie.

Willem kijkt met een goed gevoel terug op zijn reis. “We hebben echt stappen kunnen maken in de plannen en in het contact met elkaar. Daar profiteer je het hele jaar van. Ik hoop dat mensen dit team en het volk van de Somaliërs meenemen in hun gebed. Dat is zo hard nodig. Het is zo ingewikkeld om deze mensen te bereiken. En ze hebben het zo hard nodig!”

Bid u mee voor het team van onze Somalische partner? Voor christen Somaliërs over de hele wereld en voor de mensen die op dit moment contact hebben met het nazorgteam. Dank u wel!

Het is dan heel mooi om een kleine week met hen op te trekken, van hen te leren en hen op hun beurt weer te begeleiden richting de toekomst.



KLEURRIJK *Nieuws*

2.000 DOPELINGEN IN *Thailand*

In november vorig jaar zijn weer meer dan 2.000 mensen gedoopt in Thailand. Achter de QR vindt u het verhaal van voorganger 'Ben', die als voorganger meewerkt aan het project en de dorpen op het Thaise platteland bezoekt om het Evangelie te brengen. Het geeft een prachtig beeld van hoe bewoners het Evangelie horen, begeleid worden in hun eerste stappen in hun nieuwe geloof en uiteindelijk de keuze maken om gedoopt te worden. 3xM ondersteunt dit project online, om ook daar mensen te bereiken en te betrekken in dit proces.

Scan de QR om het verhaal van voorganger 'Ben' te horen.



MOOIE VOORLOPIGE *impact resultaten* 2024



Op moment van schrijven zijn nog niet alle gegevens over 2024 bekend, maar het is al wel duidelijk dat het qua impact een waardevol jaar is geweest. Als we kijken naar de cijfers tot en met november, zien we bijvoorbeeld:

- dat er door onze partners meer dan 94.000 betekenisvolle gesprekken zijn gevoerd met mensen die op zoek zijn naar het christelijk geloof
- dat meer dan 13.000 mensen zijn bekeerd en hun leven aan Jezus Christus hebben gegeven
- dat direct dankzij ons werk bijna 80 mensen zijn gedoopt (dat zijn de dopelingen die via social media zijn bereikt in dit project)

We kijken uit naar de definitieve resultaten die we uiterlijk in april zullen publiceren en we zien vooral uit naar wat God gaat doen in 2025!

We kunnen geen impact maken zonder Gods zegen. Wilt u bidden voor ons werk? En we kunnen dit ook niet zonder uw financiële steun. Mogen we ook in 2025 weer op u rekenen? Dank u wel!

Partners EN PASEN

Over twee maanden vieren we het Paasfeest. Het feest van de opstanding van onze Redder. Ook dat is een feest waaraan onze lokale partners vaak uitgebreid aandacht geven. Zo ook onze partnerorganisaties in Pakistan en Centraal-Azië. Zij hebben het 'geluk' dat ons geloof niet verboden is en kunnen daarom in de openheid Pasen vieren. Voor christenen in bijvoorbeeld Afghanistan en Somalië ligt dit heel anders. Zij vieren in stilte het feest van de Opstanding.

Pasen in Pakistan: een verhaal van geloof en viering

Als de zon op Goede Vrijdag ondergaat in christelijke gemeenschappen in heel Pakistan, hangt er een plechtige stilte in de lucht. Gezinnen, die ingetogen gekleed zijn, gaan op weg naar de kerk en denken na over de betekenis van de dag. Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging van Christus herdacht, en de diensten zijn vervuld van diepe eerbied.

De kerk zit stampvol, de banken zijn gevuld met gelovigen die zijn gekomen om het offer van Christus te gedenken. De dienst begint met prachtige gezangen in het Urdu en Punjabi,

waarbij de melodieën het gewicht van de gelegenheid benadrukken. De boodschap van de voorganger is oprecht, en spoort de gemeente aan om zich de diepte van Christus' liefde te herinneren. Na de dienst vindt een dierbare traditie plaats: het uitdelen van de hot cross buns. De broodjes met een kruis erop, die zacht en geurend zijn, symboliseren de kruisiging en de hoop op opstanding. Gezinnen delen ze met elkaar, een eenvoudige maar betekenisvolle daad van gemeenschap en herinnering.



Hot cross buns

Het begin van de vreugde: Paasmorgen

Paaszondag begint lang voordat de zon opgaat. De straten komen tot leven als gezinnen naar hun plaatselijke kerk lopen of rijden voor de langverwachte dienst bij zonsopgang. Vrouwen dragen kleurrijke shalwar kameez, kinderen kletsen opgewonden in hun mooiste kleren en de mannen lopen eerbiedig voorop.

Als het eerste licht van de dageraad verschijnt, begint de dienst. De kerk, die versierd is met bloemen en kaarsen, wordt gevuld met de klank van jubelende gezangen. De lucht is geladen met vreugde terwijl de gemeente de opstanding van Christus viert. De woorden van de voorganger bieden hoop en herinneren iedereen aan de overwinning van het Leven op de dood.

Na de dienst brengt de traditie van een gezamenlijk ontbijt de gemeenschap dichterbij elkaar. Het kerkplein verandert in een levendig tafereel waar gezinnen bij elkaar zitten, en genieten van borden parathas, chai en andere lokale lekkernijen. Het is een tijd van broederschap waarin verhalen gedeeld worden, gelach weerklinkt en geloofsbanden worden versterkt.

Een feestelijke dag

Voordat gezinnen terugkeren naar huis, deelt de kerk nog een keer hot cross buns uit. Deze kleine maar betekenisvolle traditie verbindt de plechtigheid van Goede Vrijdag met de vreugde van Paasmorgen. De broodjes worden niet alleen binnen gezinnen gedeeld maar ook met burens, en symboliseren de geest van vrijgevigheid en liefde die de paastijd kenmerkt.

De rest van de dag wordt doorgebracht met dierbaren waarbij men geniet van een feestelijke maaltijd. Tafels worden gevuld met traditionele gerechten zoals biryani, curries, en desserts, terwijl familieleden nadenken over de hoop en vernieuwing die Pasen brengt.

Geloof en broederschap

Pasen in Pakistan is meer dan slechts een viering: het is een bewijs van de veerkracht van het geloof en de kracht van de gemeenschap. Van de plechtige overdenkingen op Goede Vrijdag tot de vreugdevolle diensten bij zonsopgang op Paasmorgen herinneren deze tradities Christenen aan de blijvende hoop van de Opstanding. Of het nu komt door een gedeelde hot cross bun, een gezamenlijke maaltijd of het geluid van eenstemmig gezongen liederen, is Pasen in Pakistan een verhaal van geloof, vreugde en saamhorigheid.



Parathas

Paastradities voor christenen in Centraal-Azië

Vorbereidingen en de Goede Week

In de aanloop naar Pasen nemen de christenen in Centraal-Azië een periode van geestelijke voorbereiding in acht. Huizen worden grondig schoongemaakt als teken van innerlijke reiniging, en veel mensen vasten of onthouden zich van bepaalde voedingsmiddelen tijdens de vastentijd. De Goede Week, vooral Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, is een tijd van bezinning en gebed, waarbij kerken speciale diensten houden.

Orthodox christelijke tradities

Voor orthodoxe christenen is Pasen (ook wel bekend als Paskha) de belangrijkste religieuze viering van het jaar. Op Stille Zaterdag bereiden gezinnen traditionele gerechten zoals kulich (een zoet Paasbrood) en paskha (een romig dessert op basis van kwark). Deze gerechten, samen met gekleurde eieren, worden naar de kerk gebracht om te worden gezegend tijdens de Paaswake. De Paaswake begint laat op de avond op Stille Zaterdag en gaat door tot in de kleine uurtjes van Paaszondag. Het hoogtepunt van de dienst is de middernachtelijke processie, waarbij gemeenteleden kaarsen en iconen dragen terwijl ze liederen zingen waarbij ze de opstanding van Christus verkondigen met de traditionele groet: "Khristos Voskres!" ("Christus is verrezen!") waarop anderen antwoorden met "Voistinu Voskres!" ("Hij is waarlijk opgestaan!")

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in moeilijk bereikbare landen het Evangelie horen? Gunt u hen volgend jaar ook een echt Paasfeest? Bid dan voor ons werk en geef! Alleen dan kunnen we het Evangelie blijven brengen. Dank u wel!

Protestante en Katholieke vieringen

Protestante en Katholieke christenen vieren Pasen met hun eigen kerkdiensten die vaak bij zonsopgang of in de ochtend gehouden worden. Deze diensten omvatten Bijbellezingen, liederen, en preken over de opstanding van Christus.

Eieren beschilderen en samen delen

Het beschilderen van eieren is een geliefde paastraditie in christelijke gemeenschappen in Centraal-Azië. De eieren worden vaak versierd met levendige kleuren en ingewikkelde patronen die nieuw leven symboliseren en de opstanding van Christus. Deze eieren worden geruild onder vrienden en familie of worden cadeau gegeven aan kinderen. In sommige gebieden bestaat er ook een speelse traditie van "eitje tikken" waarbij deelnemers proberen om elkaars eieren te breken.

Gemeenschapsbijeenkomsten en maaltijden

Pasen is een tijd voor gezinsbijeenkomsten en gemeenschapsbijeenkomsten. Na de kerkdienst komen families samen om feestmaaltijden te delen die vaak lokale gerechten bevatten zoals plov (een rijsttafel met vlees en wortels), naast traditionele paasgerechten. Deze maaltijden zijn een uiting van dankbaarheid en blijdschap, evenals een gelegenheid om familiebanden en gemeenschapsbanden te versterken.



COLUMN

Eenzaamheid

Waar denkt u aan bij het woord 'eenzaamheid'? Om eerlijk te zijn vind ik het wat lastig om over eenzaamheid te schrijven. Misschien wel, omdat er veel diepte zit in eenzaamheid. Het is meer dan 'alleen zijn'. Sommige mensen ervaren eenzaamheid omdat ze door mensen verlaten worden. Iedereen keert zich van je af, niemand begrijpt je.

In onze projectlanden komt dat helaas heel vaak voor. Zodra je je geloof in Jezus Christus belijdt komt er spanning in de familie en worden de jong gelovigen vaak verstoten. Om die reden vinden we het zo belangrijk dat we contact met ze houden en ze in een nieuwe geestelijke familie onderbrengen. Daar hervinden ze warmte in hun leven.

Eenzaamheid kan nog dieper gaan. Namelijk als je niet alleen door mensen in de steek gelaten wordt, maar ook de hemel gesloten lijkt. Dan moet ik denken aan Elia, David, Hagar en natuurlijk onze Heer Jezus die in verschillende bewoordingen uitriepen: 'Mijn God, waarom hebt U me verlaten'. Ik denk dat dat de meest intense eenzaamheid is die we als mensen kennen. Dat aarde noch hemel zich om je lijkt te bekommeren. Ik schrijf 'lijkt', want bij Elia, Hagar, David en de Here Jezus laat God steeds zijn Vaderhart zien. 'Mijn kind, ik weet waar je doorheen gaat. Ik ken je. Ik zie je en ben bij je'.

Begin vorig jaar werden we in een weekopening bij 3xM uitgenodigd om een gedicht te schrijven over Hagar. Dat gedicht wil ik hier graag met jullie delen.

Mij niet gezien

Soms wil je kijken
voorbij
wat voor ogen is.

Je hoopt te vinden;
speurt
de ogen af.

Vooral van hem
die aan je kind
het leven gaf

Maar nu juist
buiten
naar je staat
te kijken

Je huilt je stil verdriet
tot Hij je buiten vindt

Hij, die je
van binnen kent
En die je ziet

Dick Tillema

Manager Bedrijfsvoering



U KUNT ONS helpen!

*Zit u in een kerk, gemeente?
Geeft u leiding aan een
jeugdgroep, dameskring,
mannenvereniging of een
andere kerkelijke groep? Help
ons dan om ons werk onder
de aandacht te brengen van
christenen in Nederland.*

Wat kunnen we voor u doen?

- Wij geven graag een **presentatie** over ons werk tijdens een (gemeente)avond.
- Een **pubquiz** organiseren, bijvoorbeeld voor de jeugd.
- Een **preek** of **overdenking** in een zondagdienst verzorgen.
- Materiaal aanleveren voor een **sponsorloop** of andere activiteit.
- Een **schrijfactie** voor christenen in moeilijk bereikbare landen organiseren.
... noem het maar op! En dat geheel gratis!

Nodig ons uit, we betekenen graag iets voor u!

Neem contact op met Hanneke Hordijk
via h.hordijk@3xm.nl of **033 - 286 41 03**.

