

IN BEEELD

..... Uitgave 4, december 2023

Liefde in Jezus Christus

**UW GEBED EN
FINANCIËLE STEUN
ZIJN MEER DAN
OOIT NODIG!**

- 04 Impact 3xM projecten
- 07 Noodkreet
- 10 10 jaar Dorpenproject Pakistan

3xM
more message in the media

Liefde IN JEZUS CHRISTUS

Het thema van dit kwartaal is 'Liefde in Jezus Christus'. We vieren binnenkort de geboorte van Jezus Christus: het markeert Gods liefde voor ons. Het is de basis voor ons werk. Hij heeft ons eerst liefgehad en daarom willen we Zijn liefde verspreiden in de wereld.

Zo aan het eind van het jaar vind ik het fascinerend om te zien hoe we dat specifiek in elke regio waar we werken, vormgeven en uitvoeren, bijvoorbeeld in West-Afrika en Bangladesh. Twee compleet verschillende regio's en daardoor ook twee compleet verschillende projecten. De essentie van intra-cultureel discipelschap: waar kun je vanuit het Evangelie goed mee bewegen met de cultuur van een land en waar niet om de grootste impact te maken.

We kunnen dit niet doen zonder de betrokkenheid van onze achterban, waarvoor we heel dankbaar zijn. Zoveel mensen die voor ons werk bidden, die maandelijks, ieder kwartaal, jaarlijks of gewoon af en toe ons financieel ondersteunen.

Tegelijkertijd is er ook reden voor grote zorg. Zorg om de situatie in de wereld, waarin zovelen lijden onder oorlog, honger en gevaar. Zorg voor christenen die tot geloof zijn gekomen in landen als Afghanistan, Somalië of elders die worden vervolgd, mishandeld en uitgestoten vanwege hun nieuwe geloof. Maar ook zorg over de inkomsten, die we dit jaar boven verwachting zagen dalen en waarvan op moment van schrijven niet duidelijk is of we de begroting zullen halen. Op pagina 6 van dit magazine vindt u meer achtergrond hierover. We weten ons gezegend dat we in deze zorgen mogen vertrouwen op God en doen er alles aan wat in onze macht ligt om het tij te keren. **Maar hier hebben we u wel bij nodig!**

In deze In Beeld leest u meer over onze projecten in West-Afrika en Bangladesh. Het is wrang dat we juist met deze projecten moeten stoppen als onze financiële situatie niet verandert. Juist in deze projecten zien we de vruchten van ons jarenlange werk.

Op de volgende pagina's ziet u dat juist daar een groot deel van de zinvolle gesprekken wordt gevoerd en dat bijvoorbeeld in West-Afrika dit jaar (tot en met september) meer dan 3.000 mensen een geestelijk thuis hebben gevonden in een lokale kerk of gemeente. Alleen al het idee dat we met deze projecten moeten stoppen, doet ons pijn. Eind september hadden we met personeel en vrijwilligers onze gebedsdag. Eén van de managementleden liet een filmpje zien met de boodschap 'het eindigt allemaal met lofprijzing.' Het ging onder andere over de laatste psalmen uit de Bijbel die God prijzen. Maar het filmpje trekt ook de parallel met ons eigen leven. God loven en prijzen in dankbaarheid, ook onder moeilijke omstandigheden. Zo wil ik dit laatste voorwoord van 2023 ook afsluiten. In dankbaarheid voor u als lezer, als bidder en als donateur. **We voelen ons in ons werk gedragen door uw betrokkenheid, maar doen, anders dan u van ons gewend bent, op dit moment een dringende oproep op u.**



In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur-Bestuurder

PS. We kunnen dit werk niet doen zonder uw gebed en financiële betrokkenheid. Op pagina 7 vindt u meer informatie over onze huidige financiële situatie. **Er is echt nood!** Mogen we ook nu op u rekenen?

In dit nummer

- 4 Onze impact tot nu toe
- 6 West-Afrika
- 7 Noodkreet

- 8 Column 'Snoeischeuten'
- 9 Bangladesh
- 10 10 jaar Dorpenproject Pakistan
- 12 Vrede in mijn hart

ONZE *impact* TOT NU TOE

Onze partners hebben niet stilgezeten dit jaar. We geven u graag een update over de ontwikkelingen tot nu toe.*

4.553 mensen hebben een geestelijk thuis gevonden in een lokale kerk of gemeente. 3.375 mensen hiervan kwamen uit **West-Afrika**.

In totaal zijn er **51.867 zinnvolle gesprekken** gevoerd. Een zinvol gesprek richt zich op mensen die hun verhaal delen, waar ze gepassioneerd over zijn en wat hen motiveert, en die interesse tonen in Jezus Christus en meer over Hem willen leren. We zien dat een groot deel hiervan uit **Afghanistan** (14.709) en **West-Afrika** (30.637) komt.

5.792 mensen hebben aangegeven meer te willen leren over het Evangelie van Jezus Christus (een volgeling of student van Jezus Christus). We tellen iemand als discipel wanneer er minstens 2 of meer unieke betekenisvolle gesprekken met de persoon zijn geweest of wanneer de persoon deelneemt aan een (online) discipelschapscursus of -groep. Hiervan komt bijna de helft uit **Pakistan**.

In **Bangladesh** zijn **23 mensen** in het grootste geheim gedoopt.

5.178 mensen hebben aangegeven in Jezus Christus te geloven en Hem te willen volgen.

Daarnaast hebben **180 mensen** een thuis gevonden in een online omgeving. Een groot deel hiervan (110 mensen) komt uit **Thailand**, waar we zien dat ons werk een waardevolle toevoeging is op het werk 'op de grond'.

Er zijn **763 mensen** gestart met een (online) Bijbelstudie of -cursus. 686 hiervan kwamen uit **Pakistan**.

Er zijn **307 mensen** dankzij ons werk gedoopt. Het overgrote deel hiervan komt van onze partnerorganisatie in **Thailand**. Zij bezoeken dorpen op het Thaise platteland, evangeliseren, dopen de mensen en stichten kerken.

*De aantallen zijn van januari tot en met september 2023

WEST-AFRIKA

3xM werkt al meer dan 30 jaar in West-Afrika. In 13 landen zenden we christelijke televisieprogramma's uit en brengen we het Evangelie via social media. Uniek aan dit project is dat we op dit moment meer dan 90 vrijwilligers uit Senegal en Ivoorkust trainen in 'Digitaal Discipelschap'. Ze horen de theorie achter Digitaal Discipelschap, leren over de praktijk en het gebruik van de digitale programma's. Het zijn allemaal vrijwilligers, die ondanks dat ze er niet voor betaald worden, toch hun tijd willen besteden aan het discipelen van anderen.

Dat er een grote impact gaat zijn, staat volgens onze West-Afrikaanse partner vast. Vooral ook onder de jongeren. "We bereikten met de televisieprogramma's veel mensen, maar niet zoveel jongeren", aldus de directeur van onze partner. "Die zitten toch voornamelijk online. Door onze online activiteiten kunnen we ook deze doelgroep aanspreken. Zij hebben de toekomst, zeker in West-Afrika. En veel jongeren ervaren problemen. Er is een grote groep die nog bij hun ouders woont, met alle uitdagingen van dien. Maar de groep die al wel op zichzelf woont, voelt zich vaak eenzaam. We zien dat zij ook vaak met onze nazorgmedewerkers contact opnemen. Dat we zeker deze groep nu beter kunnen beantwoorden, het Evangelie kunnen vertellen en kunnen opvolgen met wat zij nodig hebben, maakt me heel blij."

Ook dit project loopt het risico om gestopt te worden. Bid voor dit project en geef!

Michelle (25): *"Tijdens mijn tweede zwangerschap kreeg ik de diagnose HIV. Ik was er kapot van, want voor mijn vriend was ik nog nooit met een man geweest en ik wist niet dat hij ontrouw was. Mijn vriend stuurde me weg naar mijn familie, waar ik ruzie mee had vanwege deze relatie. Toen ik contact met jullie opnam, moedigden jullie mij aan dat ik, als ik het advies van de arts goed zou opvolgen, een gezond kindje zou kunnen baren. Jullie raakten betrokken bij mijn persoonlijke leven en bij mijn huwelijk, zodat we nu getrouwd zijn. Door jullie kan ik nu zeggen dat Jezus Christus mijn Heer en Redder is en heb ik mijn familie om vergeving gevraagd. Ik prijs God dat ik jullie ben tegengekomen!"*



NOODkreet

Ik hoor u denken.. Noodkreet? Is dat niet wat zwaar? En dat snap ik. Dit is niet onze normale manier van communiceren, maar helaas kunnen we niet anders. We hebben in de afgelopen tijd brieven met deze strekking naar onze achterban gestuurd. Want zoals u in mijn voorwoord kunt lezen, gaat het minder goed dan verwacht met de inkomsten bij 3xM.

Eerlijker nog: als het zo doorgaat, kunnen we in januari niet aan al onze partners hun geld uitkeren. **We zullen naar verwachting moeten stoppen met in elk geval de projecten in Bangladesh en West-Afrika.** Projecten waar we veel mensen zien die tot geloof zijn gekomen. We moeten op de overige projecten nog verder bezuinigen. Maar er zullen hoogstwaarschijnlijk ook ontslagen moeten vallen op ons kantoor in Amersfoort.

Ik kan me voorstellen dat dit nieuws u overvalt en om eerlijk te zijn, had ik er veel moeite mee om dit naar buiten te brengen. U zult zich afvragen hoe we hier zo plotseling zijn gekomen. Het antwoord is relatief eenvoudig: er komen te weinig inkomsten binnen. Zowel uit Amerika als uit Nederland zien we dat het aantal giften terugloopt. En waar we dachten dit op te kunnen vangen door op uitgaves in Nederland te bezuinigen en reserves in te zetten, ging deze teruggang veel harder dan verwacht. Bezuinigende maatregelen

zoals het stopzetten van een deel van ons werk in Afghanistan, hebben weliswaar in een kostenbesparing geresulteerd, maar dit is bij lange na niet voldoende. Hierdoor zijn nu ook onze reserves op, zodat we aankijken tegen een situatie waarbij we in januari dus niet voldoende geld hebben om onze partners in de landen waar we werken, uit te betalen.

Daarom wil ik vanaf deze pagina nogmaals een klemmend en dringend beroep op u doen: heeft u hart voor ons werk en wilt u dat we het Evangelie blijven brengen in landen waar men vaak nog nooit over Jezus Christus heeft gehoord? Doe dan mee. Bid voor ons werk en geef financieel. Alleen op die manier kan het werk in alle landen en regio's waar we werken, doorgaan.

In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur-Bestuurder

COLUMN 'Snoeischeuten'

Waarom snoeien wij bomen en planten? Om ze bescheiden van omvang te houden of om bloei en vruchtvorming te stimuleren. Om ruimte en licht te creëren. Snoeien doe je net boven een plaats waar een jonge scheut naar buiten is gericht. Deze scheut zal verder groeien, waardoor de struik een open structuur houdt. Hoe sterker je snoeit, hoe sterker de scheut wordt. Maar snoeien is ook pijnlijk, zoals we nu ook zelf ervaren.



Dick Tillema
Manager
Bedrijfsvoering

Als je dit allemaal leest dan kom je maar tot één conclusie: snoeien heeft nuttige en goede gevolgen. Niet om het snoeisel dat je weggooit; het kan pijnlijk zijn om mooie takken weg te snoeien. Maar we snoeien toch om de belofte van wat komen gaat.

Het is Jezus Christus zelf die Zichzelf de ware wijnstok noemt en Hij noemt ons de ranken die Hij snoeit. Joh 15:2: 'Elke rank aan Mij die vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage'. Wanneer word je gesnoeid? Al die keren dat je getest wordt op je geloof, je nederigheid, je vrijgevigheid, je volharding, je zelfbeheersing en ga zo maar door. Je wordt getest, gesnoeid, en dat doet pijn. Maar het gaat niet om wat er van je afgesneden wordt. Het gaat om wat het snoeiwerk oplevert. Meer geloof, meer nederigheid, meer vrijgevigheid, meer volharding, meer zelfbeheersing. Kortom: het gaat erom dat de vrucht van de Geest meer zichtbaar in je wordt.

Dagelijks lopen we hier tegen situaties aan die niet makkelijk zijn. De praktijk is soms zo anders dan je op papier had gewild. Waarom bekeren zich niet meer mensen? Waarom werken officiële instanties ons zo vaak tegen? Waarom krijgen we die afwijzing van een grote gever? Je kunt dan bij de pakken neer gaan zitten. De moed opgeven. Dan kan die grote vraag opkomen: 'waarom?' Maar wat nu als je op dat moment gesnoeid wordt? Als het juist Jezus Christus zelf is die ingrijpt om jou meer vrucht te laten dragen? Dan kan je 'waarom' zomaar ingewisseld worden door de vraag: 'Heer, welke scheut in mij hebt U voor ogen om krachtig door te laten breken?'

PS. We worden op dit moment gesnoeid. Hard gesnoeid. En hoewel we geloven dat God een bedoeling heeft met deze tijd, moeten we maatregelen nemen die we eigenlijk niet willen. U leest er alles over op pagina 7. Bidt u met ons mee?



BANGLADESH

Onze Bengaalse partnerorganisatie heeft jarenlang veel kijkers bereikt met het Evangelie, maar het ontbrak vóór de samenwerking met 3xM aan adequate begeleiding om zoekers te begeleiden in discipelschap, vooral gezien de ernstige gevolgen van de keuze om Christus te volgen in een moslimland als Bangladesh.

Net als in voorgaande jaren heeft onze partner ook dit jaar veel reacties ontvangen van zoekers, vooral via social media. Mensen stellen hun vragen online of via WhatsApp. Dit jaar lag de belangrijkste focus van onze partner op het begeleiden van zoekers in discipelschap. We hebben een indrukwekkende impact gezien! Mensen met vragen worden eerst online begeleid door een van de nazorgmedewerkers en als er genoeg vertrouwen is opgebouwd, ontmoeten ze deze mensen persoonlijk, ondanks alle risico's.

Nadat Ali was geraakt door een bericht op Facebook, nam hij contact op met onze partner. Later ontmoetten ze elkaar en Ali gaf zijn leven aan Christus, bereid om de gevolgen te dragen toen hij door zijn

eigen familie werd afgewezen vanwege zijn geloof. Hij werd vorig jaar gedoopt en vond een nieuwe familie in een van de huiskerken van onze partner. Zij steunden hem bij het opstarten van een klein bedrijfje om zijn gezin van inkomsten te voorzien nu hij zijn eigen steunsysteem is kwijtgeraakt vanwege zijn geloof.

Ali: *"Toen ik het Evangelie hoorde, wist ik dat het waar was. Tot dan toe achtervolgden verdriet en tegenspoed mij. Maar sinds ik Christus heb leren kennen, voel ik vreugde. Ik weet dat Jezus me nooit zal verlaten."*

We zijn ongelooflijk dankbaar voor de mensen die onze Bengaalse partner tot Christus heeft kunnen leiden, vooral degenen die vervolgd worden omdat ze de islam de rug hebben toegekeerd. De uitdaging is om vast te houden aan Gods gebod om sterk en moedig te zijn ondanks alle risico's die het werk met zich meebrengt. Bid voor ons Bengaalse team! En geef, want als onze financiële situatie niet verandert, zullen we dit project moeten stoppen.

10 JAAR DORPENPROJECT

Pakistan

We realiseren ons dat we het in dit magazine veel hebben over de financiële nood die er is. Desondanks is er ook veel om dankbaar voor te zijn. Zoals het dorpenproject in Pakistan, dat in oktober 10 jaar bestond.

Het dorpenproject, het project waarin we filmvoorstellingen laten zien, is een werkelijk uniek initiatief. Het gaat niet alleen om het vertonen van films, maar nog veel meer om het veranderen van levens door Jezus Christus! In oktober bestond dit project 10 jaar. In die tien jaar hebben we zo'n 1.300 grote filmvoorstellingen georganiseerd (waarvan ongeveer 100 speciaal voor kinderen) en 1.200 kleinere (door middel van een laptop). In totaal hebben zo'n 180.000 mensen de filmvoorstellingen bezocht!

Filmvoorstellingen zijn een uitstekende methode om in contact te komen met onbereikte gemeenschappen, die bestaan

uit mensen die misschien analfabeet of minder goed opgeleid zijn, of gewoonweg niet in aanraking komen met de Bijbel. Door dit bijzondere project krijgen mensen op een boeiende manier een dieper begrip van Jezus Christus, verschillende Bijbelse personages en Gods woord.

Deze films hebben de kracht om levens te veranderen als mensen hun vertrouwen stellen op Jezus Christus als hun Heer. Gestrekt in hun geloof vinden ze vervolgens aansluiting bij hun lokale kerk en delen ze het Evangelie graag met anderen.

Eén zo'n inspirerend verhaal is dat van Farzana – een hardwerkende moeder van vier kinderen. Ondanks haar analfabetisme hebben zij en haar man, een straatventer, ijverig gewerkt om hun twee oudste kinderen een medische opleiding te geven.

Farzana nam actief deel aan verschillende filmvoorstellingen en nam de films met enorme interesse in zich op, waardoor ze meer over Jezus Christus ontdekte. Daardoor kreeg ze een standvastig geloof. Ze blijft de kennis die ze uit deze films heeft gehaald delen en bidt regelmatig voor de mensen om haar heen. Ze is een invloedrijke kracht geworden in het begeleiden van vele mensen naar het worden van trouwe discipelen van Jezus Christus.

Door dit bijzondere project krijgen mensen op een boeiende manier een dieper begrip van Jezus Christus"



Colofon

3XM Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX • Postbus 2510 • 3800 GB • Amersfoort • 033 286 41 03
info@3xm.nl • www.3xm.nl • In Beeld verschijnt 4 x per jaar **IBAN** NL13 INGB 0000 0011 44
KvK Amersfoort 4119.2798 **DOEL** Mensen met de boodschap van Jezus Christus via
moderne media geestelijk thuisbrengen **GRONDSLAG** De grondslag van 3xM is de Bijbel
als het geïnspireerde (onfeilbare) Woord van God **VORMGEVING** leftlane-design.com
FOTO'S 3xM • Unsplash/Pexels • afgebeelde personen zijn vaak niet de personen
waar het artikel over gaat. **DIRECTEUR-BESTUURDER** Martien Timmer AA
RAAD VAN TOEZICHT Drs. W.A. van Ginkel RA (voorzitter) • M. Looijenga MSc. RA
J. Bomhof • S.A. Ashworth **STATUS** 3xM heeft het keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). • 3xM is lid van de Nederlandse Zendingsraad (NZR).



**NOODKREET,
UW HULP IS
NU NODIG!**



Vrede **IN MIJN HART**

Getuigenis uit Bangladesh

"Mijn naam is Asraf. Ik ben moslim. Ik worstel met een familiecrisis. Mijn schoonfamilie heeft zich misdragen en ze hebben zelfs een rechtszaak aangespannen. Ik voelde me heel naar, toen ik op Facebook keek en ik jullie pagina zag. Iemand had een bericht geplaatst over 'goede rechters' en rechtvaardigheid. Ik stuurde jullie een berichtje met mijn verhaal. We hebben gechat en gebeld. Ik ben dankbaar dat jullie mij zelfs wilden ontmoeten.

Ik hoorde voor het eerst over Jezus Christus en ik voelde vrede in mijn hart. Hij is de God van de hemel. We hebben gebeden voor mijn zonde en redding. Bedankt voor de Bijbel die ik kreeg! Ik dank de Heer voor Zijn liefde en zorg en ik dank jullie voor jullie liefde. Heel erg bedankt."



Dit is een prachtig voorbeeld van de impact van ons werk. Mocht u nog twijfelen over wel of niet ons werk steunen, denk dan aan deze winkelier. Hij is niet de enige! Dit jaar hebben al meer dan 10.000 mensen zoals hij aangegeven in Jezus Christus te (gaan) geloven. Dit werk heeft eeuwigheidswaarde!

**Ons werk in Bangladesh
loopt gevaar! Mogen we
op u rekenen?**