

IN BEEELD

Uitgave 2
Mei 2022



Onze plicht als 3xM

**EEN BOODSCHAP VAN
HOOP EN LIEFDE EN EEN
GEESTELIJK THUIS**

- p.4 Highlights Jaarverslag 2021
- p.6 Dankbaar voor vervolging
- p.10 Een waargebeurd verhaal

3xM
more message in the media



3xM Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX • Postbus 2510 • 3800 GB • Amersfoort • 033 286 41 03 • info@3xm.nl
 www.3xm.nl • In Beeld verschijnt 4 x per jaar **IBAN** NL13 INGB 0000 0011 44 • KvK Amersfoort
 4119.2798 **DOEL** Mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk
 thuisbrengen **GRONDSLAG** De grondslag van 3xM is de Bijbel als het geïnspireerde (onfeilbare)
 Woord van God **VORMGEVING** leftlane-design.com **FOTO'S** 3xM • Unsplash/Pexels/Shutterstock
DIRECTEUR Martien Timmer **AA BESTUUR** Drs. W.A. van Ginkel **RA (voorzitter)** • M. Looijenga MSc.
RA (penningmeester) • J. Bomhof • S.A. Ashworth **STATUS** 3xM heeft het keurmerk van het Centraal
 Bureau Fondsenwerving (CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut Beogende
 Instelling (ANBI). • 3xM is lid van de Nederlandse Zendingsraad (NZR).



GEESTELIJK *thuis*



Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Mattheüs 11:28

Voor mij is dit een heel aansprekende tekst uit de Bijbel. En ik ben daarin vast niet de enige. God die rust geeft als je moe bent. In een andere vertaling staat *'als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen'*. Want die problemen, die kennen we allemaal. Daar kun je letterlijk door verdrukt worden, aan onderdoor gaan. Wat een bemoediging dat Jezus Christus zelf dan zegt *'Ik zal u rust geven'*.

Als dit voor ons al een bemoedigende tekst is, hoeveel te meer helpt deze tekst de miljoenen mensen die we bereiken in landen waar de omstandigheden nog veel zwaarder zijn? Zoals de Afghanen die nog steeds gebukt gaan onder de verschrikkelijke oorlog in hun land. Of de Somaliërs, die wereldwijd worden vervolgd als ze vertellen dat ze in Jezus Christus geloven. De Oekraïners, die op moment van het schrijven te maken hebben met een verschrikkelijke oorlog in hun land.

Het is onze plicht om deze mensen een boodschap van hoop en liefde door Jezus Christus te geven! In deze In Beeld leest u over

de impact die ons werk had in 2021. Maar dit jaar willen we nog meer mensen bereiken. We willen twee nieuwe taalgroepen in Pakistan en in de boeddhistische landen bereiken en we onderzoeken de mogelijkheden om in West-Afrika verder uit te breiden. Natuurlijk gaan we ook gewoon door met ons werk in de andere landen waar we werken, zoals in Thailand, Centraal-Azië, Bangladesh en Japan.

In al ons werk weten we ons afhankelijk van onze God. We bidden dat we de zegen die we in 2021 hebben ervaren, ook dit jaar op ons werk mag rusten. We mogen leven in de wetenschap dat Hij voor ons zorgt en ons leidt. We zien uit naar mooie ontwikkelingen in 2022. Doet u met ons mee?

In Christus verbonden,

Martien Timmer

Directeur

In dit nummer

- P. 4,5** Highlights jaarverslag 2021
- P. 6-8** Dankbaar voor vervolging
- P. 9** Column: Geestelijk thuis

- P. 10** Bouwen van Gods Koninkrijk
- P. 11** Column: Uitnodiging van Jezus Christus
- P. 12** Doe mee!

Highlights

JAARVERSLAG 2021

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het Jaarverslag over 2021. Elk jaar een grote klus, al maken de resultaten het tot een waardevol en dankbaar project. Wat is er ontzettend veel bereikt in 2021! Hieronder vindt u een aantal hoogtepunten uit 2021.



10 lokale partners



14 talen



24 bevolkingsgroepen



737.163 volgers
op social media

148.369.643 mensen
die een bericht van 3xM hebben
gezien in 2021 (2020: 18.359.268)

5.538.827 reacties
op onze berichten in 2021
(2020: 1.029.241)



720 filmvoorstellingen
in 2021 (2020: 439)

96.709 reacties
op deze voorstellingen in 2021



7.093 mensen hebben
besloten om Jezus Christus te
gaan volgen. Er zijn 94.004
betekenisvolle gesprekken gevoerd.



We hebben in 2021 meer dan
148 miljoen mensen
bereikt met onze berichten
op social media, video's op
YouTube en filmvoorstellingen!
Dit is zelfs nog exclusief de
kijkers naar de televisie-
uitzendingen in West-Afrika.

Bent u benieuwd
naar het jaarverslag?
Download deze of
het Publieksverslag
via onze website of
vraag hem aan
via info@3xm.nl



AFGHANISTAN

Social media

Meer dan 12.000 digitale Bijbels of andere christelijke media verzonden
110.725 volgers
558.673 reacties, likes of shares

WEST-AFRIKA

14 LANDEN:

Televisieuitzendingen

32 programma's geproduceerd
316.642 reacties

Filmvoorstellingen

216 voorstellingen
125.113 bezoekers
96.709 reacties

Social media

139.120 volgers
4 miljoen reacties, likes of shares

SOMALIËRS

Social media

12 programma's geproduceerd
120.262 volgers
117.458.912 unieke mensen bereikt
38.561.105 video views op social media en YouTube
1.213.454 reacties, likes of shares

BANGLADESH

Televisieuitzendingen

Kerstfilms geproduceerd dankzij giften naar aanleiding van jubileumproject In Beeld

Social media

16 programma's geproduceerd
21.760 volgers
11.189 reacties, likes of shares

PAKISTAN

Filmvoorstellingen

459 voorstellingen
14.363 bezoekers

Social media

126.887 volgers
28.383 reacties, likes of shares

CENTRAAL-AZIË

Social media

84 programma's geproduceerd
175.477 volgers
340.133 reacties, likes of shares
141.000 abonnees op YouTube

THAILAND

Social media

35.586 volgers
126.575 reacties, likes of shares
1.046 mensen die hebben aangegeven Jezus Christus te willen volgen

BOEDDHISTISCHE LANDEN

Op zoek naar een nieuwe partner

Ons pilot project bereikte vooral mensen uit een andere taalgroep dan de groep die door ons beoogd was. Daarom hebben we in het eerste kwartaal besloten dit project te stoppen en op zoek te gaan naar een nieuwe partner voor deze specifieke andere taalgroep.



Een Afghaanse vrouw belde en zei: "Ik heb naar je programma gekeken. Ik herhaalde de woorden na de voorganger, en ik geloofde in Jezus. Ik vond Hem in mijn hart en voelde me kalm. Ik wil dat u mij de weg wijst hoe ik een christen moet zijn. Christus gaf me hoop, vrede en genezing."



DANKBAAR VOOR *vervolg*ing

Afgelopen maand hadden we het voorrecht om face to face met onze Somalische partner te spreken. Zij brengen het Evangelie in één van de meest uitdagende landen ter wereld (en daar ver omheen). We noemen ze Ayub en Hani. Want ook zij zijn hun leven niet zeker. Door hun missie om een boodschap van hoop en liefde door Jezus Christus te brengen in deze regio, kunnen zij nooit meer terug naar Somalië en lopen ze ook elders gevaar. Zelfs hun eigen familie wil niets meer met hen te maken hebben. Een prijs die ze met liefde betalen om anderen bij Jezus te brengen.



Ons werk onder de Somaliërs gaat ook in 2022 onverminderd door.

Doe mee, bid voor de Somaliërs en geef!



De verhalen die het echtpaar vertelt, zijn op z'n zachtst gezegd indrukwekkend. Over Hani zelf, die opgroeide in een streng islamitisch gezin. In een droom hoorde ze tot twee maal toe een stem en zag ze een beeld. Het voorkwam dat ze zelfmoord pleegde, want zo ongelukkig was ze. Via via kwam ze terecht bij een kerk, maar toen haar familie dat ontdekte werd ze drie dagen opgesloten en mishandeld. Ze wist te ontkomen, bleef vertrouwen op de stem die ze in haar droom hoorde en ontmoette uiteindelijk Ayub. De vervolging werd vervolgens nog veel erger, want een christen echtpaar is nog veel bedreigender voor de islam dan een individu. Zelf zeggen ze daarover: *'We zijn blij om vervolgd te zijn. Dat klinkt misschien gek, maar het maakt je zoveel sterker, onafhankelijker van de wereld en afhankelijker van God.'*

En vervolging is er. Zo vertellen ze over een Somalische tiener. Hij nam vaak contact op, beledigde het team, vervloekte ze en uitte doodsbedreigingen. Iets wat het team wel vaker voorbij ziet komen. 10 jaar later schreef hij opnieuw. Hij was van fanatiek moslim, atheïst geworden en was nu klaar om de Bijbel te leren kennen. Hij startte een Bijbelcursus en accepteerde Jezus Christus als zijn Redder. Hij is voor eeuwig dankbaar voor wat hij van Ayub en Hani heeft geleerd en vroeg hen om nooit te stoppen met het werk wat ze doen.

Een ander verhaal dat indruk maakte is dat van die Somalische man. Opgegroeid in zowel Somalië als Europa, werd hij bestuurder in een Somalische regio. Door een meningsverschil over een aantal wetten werd hij vastgezet in de gevangenis. Daar droomde ook hij over Jezus Christus. Hani kon het Evangelie met hem delen en hij kwam tot geloof. Een week voordat hij vrij zou komen en vastbesloten was om zijn geloof waar mogelijk te delen, kreeg hij gele koorts en overleed hij. Ayub en Hani zijn blij dat hij nu bij de Heer is, maar verdrietig om de impact die hij nog had kunnen hebben in het land.

Ze zijn ontzettend dankbaar voor de ondersteuning van 3xM. *'Jullie leren ons alle technische aspecten van het werk, zoals het filmen en monteren voor onze social media kanalen'*, aldus Ayub. *'Voordat we met jullie in aanraking kwamen, gingen zoveel kansen verloren. We hebben zoveel hoop voor de Somaliërs, en nu kunnen we dat veel effectiever en efficiënter brengen. We kijken uit wat God gaat doen onder de Somaliërs.'*

Onze Somalische partner heeft gevraagd of we specifiek voor de volgende punten willen bidden. Bidt u mee?



Bid voor veiligheid

Voor fysieke veiligheid als we de Somalische gelovigen in verschillende landen en regio's van Oost-Afrika bezoeken, onderwijzen en bemoedigen. We ondervinden geestelijke aanvallen in de vorm van discriminatie, schelden, bedreigingen, beledigingen en pogingen om ons geloof en onze boodschap te ondermijnen. Bid voor Gods bescherming op deze beide vlakken (fysiek en geestelijk).



Bid voor wijsheid

Wijsheid en kracht die we nodig hebben voor de keuzes die we maken over welke boodschappen we met ons publiek delen. Dat we het Evangelie op een duidelijke, compromisloze manier brengen terwijl we respect tonen en aansluiten bij de positieve culturele elementen van het Somalische volk (vaak moeten we respectvol laten zien



dat sommige van hun culturele overtuigingen verkeerd zijn door het Woord van God te gebruiken).



Bid voor gelovigen

Er is een acuut tekort aan toegewijde gelovigen die bereid zijn om zich trouw toe te wijden aan onze bediening. Bid tot God voor Somalische gelovigen die samen met ons willen dienen.

KLEURRIJKE column



'Geestelijk thuis'

Op mijn bureau staat een steen. Op de ene kan staat 'forgive' (vergeef een ander). Op de andere kant 'forgiven' (je bent vergeven). En zo zijn er in ons dagelijks leven heel veel setjes van twee woorden die direct met elkaar te maken hebben. Actie - reactie. Geven - nemen (of: Geven - ontvangen). Haat - liefde. Rijkdom - armoede.

Het lijkt wel of God die tweetallen aan ons gegeven heeft, want zelfs in de schepping zie je het al. De dieren die twee aan twee komen om van Adam een naam te krijgen. Man en vrouw die aan elkaar gegeven worden. Dag en nacht die elkaar afwisselen.

Daar moest ik aan denken toen ik de bekende tekst uit Mattheus 11 las: ²⁸*Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.* ²⁹*Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;* ³⁰*want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.*

Tot drie keer toe vraagt Jezus Christus de mensen om naar Hem toe te bewegen. 'Kom naar Mij toe', 'Neem Mijn juk' en 'Leer van Mij'. Dat was tijdens Zijn rondgang op aarde. Maar aan het einde, vlak voordat Hij naar de hemel gaat, staan daar 'Ga dus op weg', 'Maak alle volken tot Mijn leerlingen', 'Doop hen' en 'Leer hen'.

Die twee bewegingen zien we ook in onze projecten. Eerst de beweging naar Jezus toe. Mensen die door Hem uitgenodigd worden. Misschien wat onwennig de eerste stappen zetten. Misschien moet er voor hen ook eerst een steen op hun bureau komen met 'forgive' en 'forgiven' om zich dat wonderlijke tweetal eigen te maken. Ze gaan ervaren wat het is om geestelijk thuis te komen bij de Vader en bij broers en zussen in het geloof. Om van daaruit die beweging de wereld in te zetten. Zelf discipel te worden en uit te delen en uit te reiken naar zoveel andere mensen.



Dick Tillema
Manager Bedrijfsvoering

Bouwen van Gods Koninkrijk:

EEN waargebeurd VERHAAL

In de vorige In Beeld las u het begin van het levensverhaal van Amir. Dertig jaar geleden geboren in Afghanistan, groeide hij op onder de Taliban. Hij vond zijn geluk bij zijn buurmeisje Nisa, met wie hij, eenmaal volwassen, trouwt. Volgens goed gebruik komen ze te wonen bij de ouders van Amir. Zij willen dat hij haar behandelt als een 'echte' Afghaan. Onder druk van zijn ouders behandelt hij Nisa steeds slechter. Nisa wordt met het jaar ongelukkiger.

Nisa voelt zich verschrikkelijk. Het leven waar ze ooit zo naar uitkeek, is geworden tot een leven vol angst en pijn. Zo hoeft het leven voor haar niet meer. Ze worstelt zich door de dagen heen. Na jaren schreeuwt ze het uit naar Allah van ellende en pure wanhoop. Die nacht krijgt ze een droom. Ze ziet een man in het wit op een troon. Ze wordt vervuld met een diep ontzag en enorme blijdschap. Ze hoort een stem: *'Ik ben jouw God en jij zal Mij dienen'*. Ze wordt die ochtend wakker, vervuld van vrede.

Ze besluit niets over haar droom aan Amir te vertellen uit angst voor kritiek. Toch blijft het haar bezighouden: wie was die man? Waar kwam

dat gevoel van vrede vandaan? Het weerhoudt haar om zelf met het leven te stoppen, haar nieuwsgierigheid is gewekt. Zo'n gevoel had ze nog nooit eerder ervaren. Maar bij wie kan ze terecht met haar vragen? Instinctief voelt ze dat het niet iets is, dat bij haar islamitische familie en vrienden goed zal vallen als ze erover zou beginnen.



In de volgende In Beeld leest u deel drie van het leven van Amir. Heeft u hart voor de Afghanen? Geef dan via de QR!



UITNODIGING VAN Jezus Christus

In deze wereld van oorlogen, pandemieën en de daar bijbehorende instabiliteit, is deze uitnodiging van Jezus Christus er één die verlichting kan geven. Door de Bijbel heen biedt God zichzelf, Zijn Woord en Zijn aanwezigheid aan als een plek van troost in de omstandigheden waarin wij leven.

De Bijbel draagt ons op om al onze lasten, zorgen en angsten op Hem te werpen, om één eenvoudige reden: dat Hij voor ons zorgt. Hij belooft ons rust en vrede in de onrust in ons leven. Hij geeft ons het vertrouwen dat wij, ondanks onze beproevingen, in Hem en door Hem zullen zegevieren: *“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”* Johannes 16:33

3xM heeft het tot haar missie gemaakt om een boodschap van hoop, liefde en rust door Jezus Christus uit te dragen naar mensen die al lang geen rust en liefde van welke aard dan ook, meer hebben ervaren. Door het werk dat we doen met onze lokale partners in het 10/40 window, laten we mensen kennismaken met het Woord van God dat vrijheid, vrede en eenheid brengt. Doordat we zowel traditionele media zoals televisie en social

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”
Matteüs 11:28-30

media gebruiken, kunnen we mensen op een hedendaagse manier iets van Gods liefde en rust laten zien.

We proberen mensen in contact te brengen met lokale kerken en gemeenten, om daar te groeien in discipelschap. Op plekken waar deze kerken niet bestaan, omdat het bijvoorbeeld te gevaarlijk is, bieden onze nazorgteams steun en begeleiding aan hen die troost, liefde en rust nodig hebben. Binnen die gemeenschappen wordt hun geloof opgebouwd, ze leren dat Hij hun toevluchtsoord is en zij op hun beurt weer anderen mogen bemoedigen.

Het is onze wens voor zowel degenen die door het werk van 3xM tot geloof komen, als voor u als onze achterban, dat u uw zorgen op Hem zult werpen, en Zijn vrede zal ontvangen.

“..want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen” Psalm 62:6

Mike Plaatjes

Medewerker Internationale Communicatie & Fondsenwerving

GEEF HET EVANGELIE DOOR *Doe mee!*

Wij zijn dankbaar voor de 146 miljoen mensen die we in 2021 mochten bereiken met een boodschap van hoop en liefde door Jezus Christus. Dat motiveert ons om in 2022 nog vaker het Evangelie te brengen. Maar dit kan niet zonder u!

BID VOOR ONS WERK

Zonder gebed is ons werk niet mogelijk. Wist u dat we elke maandag een aantal gebedspunten per mail versturen? **Meld u aan via www.3xm.nl/bid en bid mee!**

BLIJF OP DE HOOGTE

Krijgt u onze maandelijkse digitale nieuwsbrief al? **Geef u op via www.3xm.nl/nieuwsbrief** en ontvang elke maand het laatste nieuws.

GEEF FINANCIIEEL

- Via Ideal of een machtiging op onze website.
- Via een periodieke schenking. Hierbij legt u voor vijf jaar vast dat u jaarlijks een bepaald bedrag geeft. U profiteert dan van belastingvoordeel en wij kunnen nog beter onze projecten plannen.
- Via uw nalatenschap. Heeft u er al eens over nagedacht wat u na uw overlijden wilt doorgeven aan volgende generaties? **Vraag de folder aan via info@3xm.nl** voor meer informatie.

