

# IN BEEELD



Uitgave 3  
September 2022



Discipelschap

## HOE BRENGEN WE MENSEN GEESTELIJK THUIS?

**p.4** *Laat ons niet te snel los* - indrukwekkende verhalen uit Bangladesh

**p.9** *Ik wil zoals jij zijn* - getuigenis uit Afghanistan

**3xM**  
more message in the media



# EEN GEESTELIJK *thuis*



*Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. ... Mattheüs 28:19*

Als u ons als 3xM een tijdje volgt, is het u vast niet ontgaan dat ons werk rust op deze tekst uit Mattheüs 28. We zien het als onze opdracht in deze wereld om discipelen te maken. Dat doen wij niet zelf, maar wij kunnen wel al onze tijd en kennis inzetten om in moeilijk bereikbare landen het Evangelie te verkondigen en mensen te begeleiden in hun eerste stappen in geloof.

Waar tot een aantal jaar geleden onze focus lag op de verspreiding van het Evangelie, zien we nu dat de nadruk verschuift naar discipelschap: hoe brengen we mensen geestelijk thuis? In hun eigen context, cultuur en leven. Voor veel mensen waarmee we contact hebben, betekent dat met alle moeite, in verdrukking en in het geheim.

Wat een bemoediging is dan het tweede deel van deze tekst: 'En zie, Ik ben met u al de

dagen tot aan de voleinding der wereld'. God is erbij, in al die moeite en verdrukking. Ik las deze week dit getuigenis uit Afghanistan: "We weten niet wanneer we zullen sterven omdat ik een volgeling van Jezus ben. Ik wil gedoopt worden en er klaar voor zijn." Deze man heeft een geestelijk thuis gevonden in het online programma van onze Afghaanse partner.

Zo willen we elke persoon waarmee we contact hebben via onze nazorgteams, een geestelijk thuis bieden en begeleiden op hun eerste stappen in geloof. Praktisch vanuit de landen waar we werken en geestelijk in gebed vanuit Nederland. Bid u mee?

In Christus verbonden,

*Martien Timmer*  
**Directeur**

**3xM** Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX • Postbus 2510 • 3800 GB • Amersfoort • 033 286 41 03 • info@3xm.nl  
www.3xm.nl • In Beeld verschijnt 4 x per jaar **IBAN** NL13 INGB 0000 0011 44 • KvK Amersfoort  
4119.2798 **DOEL** Mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk  
thuisbrengen **GRONDSLAG** De grondslag van 3xM is de Bijbel als het geïnspireerde (onfeilbare)  
Woord van God **VORMGEVING** leftlane-design.com **FOTO'S** 3xM • Unsplash/Pexels/Shutterstock  
**DIRECTEUR** Martien Timmer **AA BESTUUR** Drs. W.A. van Ginkel **RA (voorzitter)** • M. Looijenga MSc.  
**RA (penningmeester)** • J. Bomhof • S.A. Ashworth **STATUS** 3xM heeft het keurmerk van het Centraal  
Bureau Fondsenwerving (CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut Beogende  
Instelling (ANBI). • 3xM is lid van de Nederlandse Zendingsraad (NZR).



## In dit nummer

- P. 4-6 Laat ons niet te snel los
- P. 7 Kleurrijk nieuws
- P. 8 Column - Geen vis maar een hengel

- P. 9 Ik wil zoals jij zijn
- P. 10 Een waargebeurd verhaal
- P. 11 Column - De grote opdracht





Als missie-organisatie moet je ook de vervolgstappen vormgeven en begeleiden. Dat is voor ons wat we bedoelen met ons discipelschapstraject.”

# Laat ons NIET TE SNEL LOS

## Indrukwekkende verhalen uit Bangladesh

In mei reisde Willem\*, medewerker van onze afdeling Partners & Projecten, af naar Bangladesh. Net voor Covid-19 maakte het lokale Bengaalse team een doorstart. Een groep enthousiaste mensen met een hart voor zending vormde het nieuwe team. Nu we eindelijk weer kunnen reizen, was het dus de hoogste tijd om af te reizen naar Bangladesh en het werk van dit team van dichtbij te zien.

\* Vanwege de veiligheid kunnen we zijn echte naam niet noemen

Bangladesh is één van de armste landen ter wereld. Alleen al in de hoofdstad Dhaka wonen 20 miljoen mensen. Minder dan 1% van de bevolking is christen en een deel hiervan heeft te maken met **ernstige vervolging vanwege hun geloof**. Willem: “Het is indrukwekkend om hun verhalen te horen. Je weet dat het voorkomt, maar pas als je hoort hoe iemand die tot geloof is gekomen, wordt mishandeld, op de vlucht moet voor zijn eigen familie en alles achter moet laten, pas dan wordt het werkelijkheid. Dat maakt je heel stil en nederig. Zo hoorde ik het levensverhaal van één van onze nazorgmedewerkers. Hij werd door God geroepen om naar een specifieke regio met veel fanatieke moslims te gaan. Hij is daar zo mishandeld dat hij daar nu mentaal en fysiek nog steeds de gevolgen van ondervindt. Maar hij moet en zal terug, uit gehoorzaamheid aan God. Daar kunnen wij nog veel van leren.”

“We zien dat de focus in ons werk steeds meer wordt verlegd”, geeft Willem aan. “Vroeger ging het vooral om mensen een boodschap van hoop en liefde te brengen, iets van God te laten zien in programma’s, filmvoorstellingen en berichten op social media. Dat doen we ook, en met succes. Vorig jaar zagen 148 miljoen mensen iets van ons werk voorbijkomen. De focus zien we nu verschuiven naar ‘Hoe begeleiden we al die mensen?’. Ook in Bangladesh hoor ik **‘Laat ons niet te snel los’**. Je kunt niet mensen het Evangelie vertellen, ze dopen als ze tot geloof komen en ze daarna met een Bijbel in de hand achterlaten. Dat is in het verleden te vaak gebeurd. Maar in zo’n collectieve samenleving, waar je identiteit vrijwel hetzelfde is als de identiteit van de groep waarin je leeft, vallen mensen heel snel weer terug. Je kunt niet zo maar uit een groep, bijvoorbeeld je moslim familie, stappen en zonder nieuwe structuren, nieuwe broeders en zusters, verder leven. Dat houdt niemand vol. Dus als missie-organisatie moet je ook de vervolgstappen vormgeven en begeleiden. Dat is voor ons wat we bedoelen met ons discipelschapstraject. Je moet hen blijven begeleiden, de Bijbel uitleggen, (kerk)groepen vormen en zorgen dat mensen een nieuw netwerk om zich heen krijgen van christenen. Zeker in dit soort landen met christenvervolging. **Iedereen heeft een geestelijk thuis nodig.**”



Willem is onder de indruk van de motivatie en het zedingshart van de medewerkers van onze Bengaalse partner: "Zo sprak ik met de directeur. Een voormalig moslim met een echt zedingshart. Met kerst nodigde hij zijn moslimburen uit om te komen eten. Iets dat **in die cultuur niet vanzelfsprekend is**. Maar ook de medewerker op de financiële administratie, die zo graag ook als nazorger aan de slag zou willen. Het team is hecht en betrokken. Elke ochtend beginnen ze met gezamenlijk gebed. En allemaal zijn ze ervan overtuigd dat hun christenzijn ook in hun alledaagse gedrag naar de mensen om hen heen te zien moet zijn. Dat maakt indruk en zo zijn ook diverse mensen in hun omgeving tot geloof gekomen. **Wat een voorbeeld voor ons!**"



Iedereen heeft een geestelijk thuis nodig."



### Het antwoord op mijn gebed

Een aantal kerken heeft in de afgelopen jaren kaartenacties voor ons gedaan. Gemeenteleden schreven kaarten, stuurden ze naar ons en wij delen ze uit tijdens werkbezoeken in de landen waar we werken. Zo ook in Bangladesh. Willem: "Ons lokale team was heel dankbaar voor de kaarten. Mensen vroegen zelfs of ze een kaart mee mochten nemen voor hun partner thuis. Ik gaf er ook één aan één van de medewerkers. Hij opende de kaart, keek me met grote ogen aan en zei 'Dit is het antwoord op mijn gebed.' God werkt in zoveel mooie manieren! Ik kreeg er kippenvel van."

Wilt u ook de mensen in de landen waar wij werken persoonlijk bemoedigen? Vraag dan onze toolkit 'Kaartenactie' aan! Hierin vindt u de richtlijnen om een kaartenactie te organiseren. Kijk op [www.3xm.nl/kaartenactie](http://www.3xm.nl/kaartenactie) en doe mee!

# KLEURRIJK Nieuws

## EVEN voorstellen

Ik ben Frans Boer en sinds een aantal maanden werkzaam als Internationaal Fondsenwerver bij 3xM. Vanuit mijn thuis in Portugal ben ik voortdurend in contact met mensen in verschillende landen overal in de wereld met als doel het werven van fondsen voor onze missie.



## DE ACCEPTGIRO verdwijnt!

Het was al vaker gepland, maar in 2023 gebeurt het dan echt: de acceptgiro verdwijnt. Voor ons als stichting een grote uitdaging, want een aanzienlijk deel van onze inkomsten komt op deze manier binnen. We zijn ons dan ook al een tijd aan het beraden op passende alternatieven. We houden u op de hoogte!

3xM's ambitie en verlangen is om voor het jaar 2030 1 miljoen mensen te bereiken met het Evangelie via moderne media. Dat is een enorme uitdaging maar ook een mooie kans! Hierbij willen we zoveel mogelijk mensen betrekken... in Nederland en daarbuiten. Bidt u mee voor goede contacten en mogelijkheden in landen als de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen?



## DOE MEE!

We werken momenteel aan een aantal pilot projecten. Zo hebben we in Somalië een tweede partner gevonden waarmee we een project opstarten. Ook in Pakistan verkennen we de mogelijkheden om met een nieuwe partner nieuwe taalgroepen te bereiken. Mensen waarvan een groot deel nog nooit het Evangelie in hun moedertaal heeft gehoord.

Om deze nieuwe projecten op te starten en de bestaande projecten in de lucht te houden, vragen we uw gebed en uw financiële steun. Scan de QR of ga naar [www.3xm.nl/doe-mee](http://www.3xm.nl/doe-mee) en zie wat u kunt doen. Doe mee en geef!





# KLEURRIJKE column

## Geen vis maar een hengel

*'Je moet de mensen geen vis geven maar een hengel'* zei ze. Het zal ergens in 2002 geweest zijn. Ik werkte als country coördinator bij een grote christelijke hulporganisatie. Vanuit diverse landen waren we bij elkaar voor onze jaarlijkse conferentie in Debrecen, Hongarije. Ze had ontwikkelingseconomie gestudeerd en wilde onderstrepen dat we ons moesten richten op duurzame ontwikkeling en niet op een incidentele bijdrage.

Immers, met een hengel ben je zelfredzaam. Geef je vissen dan blijf je geven. Ook toen al was de opmerking over de vis en de hengel vrij gangbaar in goede doelenkringen. De hele ontwikkelingssector stond immers in het teken van de duurzame ontwikkeling en de gelijkwaardige relaties met partner organisaties in andere landen. Ik vond haar opmerking dan ook niet zo schokkend en verwachtte instemmend geknik. Zo van 'ja, dit is de lijn die we moeten en willen volgen'.

Plotseling zag ik een grote donkere collega uit Kenia tegenover mij aan tafel met een ruk opstaan. Hij sloeg met zijn vuist op tafel en donderde: 'Kijk, daar heb je het weer met jullie westerlingen'. Doodse stilte in de zaal. Verbijsterd staarde ik hem aan. Dit was wel het laatste wat ik verwacht had. Geen spoor van dankbaarheid, begrip of instemming. 'Jullie weten het altijd zo precies', ging hij verder. 'Je geeft geen vis,



maar een hengel. Maar wat moeten wij met een hengel als wij al eeuwenlang met een net vissen? Het wordt tijd dat jullie gaan luisteren, gaan kijken, gaan begrijpen wat onze mensen nodig hebben en niet je eigen gewoonten en methoden doordrukken omdat jullie het altijd al zo gedaan hebben'.

Ik leerde die dag een belangrijke les en ik geef hem door. Culturen zijn zo enorm verschillend van de onze dat methoden die hier werken, daar vaak niet aanslaan. We hebben onze partner in Japan uitgedaagd om na te gaan denken over een vorm van evangelieverkondiging via de media die voor Japanners herkenbaar is. Een hele uitdaging. Maar als een hengel ze niks zegt dan wordt er geen vis gegeten.

Dick Tillema  
Manager Bedrijfsvoering



# Ik wil ZOALS JIJ ZIJN

Elke maand krijgen we indrukwekkende getuigenissen binnen van onze lokale nazorgteams. Zo ook deze uit Afghanistan.

Te midden van oorlog, verdriet en wanhoop, nam Mohammed contact met ons op nadat hij onze social media berichten had gezien. Hij worstelde zoals zoveel moslim bekeerlingen met zijn nieuwe ik in Christus waardoor hij nog steeds ook naar de moskee ging. Hij vertelt daarover: "Een plaatselijke mullah zei tegen me, 'Ik zie dat je de Koran leest en veel bidt, want je gezicht straalt.' Maar ik wist waarom, het is omdat ik in Christus licht en zout ben."

Hij heeft de Bijbel regelmatig met ons nazorgteam bestudeerd. In januari vorig jaar begon hij de Bijbel te lezen met zijn vrouw, en zij reageerde positief.

Toen hij dit met zijn vrouw deelde, zei ze, "Ik wil zoals jij zijn." Hij vroeg of zijn vrouw mee kon doen aan de discipelschap sessies die hij met ons team heeft. Toen, tijdens de onrust van vorig jaar zomer in Afghanistan, deelde hij het blijde nieuws dat hij zijn vrouw in gebed had geleid om Jezus als haar Verlosser aan te nemen. Hij zei: "Ik ben zo blij dat ik niet meer alleen ben, want ik kan nu met mijn vrouw bidden!"

Zijn vrouw deelde met ons: "Het is bijna drie jaar geleden dat mijn man Jezus aannam, en hij is zo veranderd. Deze was een echte eye opener voor mij. Ik begon in de Bijbel te lezen. Een paar dagen geleden, hielp mijn man me om te bidden en Jezus in mijn hart te aanvaarden."

Bid voor dit echtpaar in Afghanistan en voor alle andere mensen wereldwijd die Jezus Christus leren kennen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste gebedspunten? Meld u dan aan voor onze gebedspost!







Bouwen van Gods Koninkrijk:

## EEN waargebeurd VERHAAL

In de afgelopen edities van In Beeld las u het levensverhaal van Amir. In Afghanistan geboren, trouwde hij met zijn buurmeisje Nisa. Beïnvloed door zijn streng religieuze ouders, mishandelt en kleineert hij Nisa tot op het punt dat ze niet meer wil leven. Totdat ze een droom krijgt van een man in het wit. Ze hoort een stem 'Ik ben jouw God en jij zal mij dienen' en wordt vervuld van vrede wakker.

Nisa loopt een tijd rond met haar droom. Ze voelt aan dat ze er tegen haar schoonfamilie niet over moet beginnen. Maar wie kan dan uitleggen wie die man in het wit was? Ze blijft ermee rondlopen. Intussen gaat het leven door. Door omstandigheden verhuizen ze naar een buurland en bouwen daar een nieuw leven op.

Op een dag vraagt één van de burens voorzichtig of Nisa zin heeft om mee te gaan naar de kerk. De burens zijn christenen en het buurjongetje geeft haar een folder. Ze schrikt: op de folder staat de man uit haar droom! Ze weet dat ze hier meer over wil weten en gaat mee naar de kerk. Hier vindt ze wat ze al die tijd naar op zoek was: een ontmoeting met Jezus Christus. Nisa komt tot geloof. In het geheim, want als Amir erachter komt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

*In de laatste In Beeld van dit jaar (december) leest u hoe dit verhaal afloopt en waar Amir en Nisa nu zijn.*

*Ca dan heen, onderwijs al de volken,  
hen dopend in de Naam van de Vader en  
van de Zoon en van de Heilige Geest,  
hun lerend alles wat Ik u geboden heb,  
in acht te nemen. ... Mattheüs 28:19*

## DE GROTE opdracht

Wat is uw doel in het geloof? Een lastige vraag voor veel van ons! Predikanten, voorgangers, aanbiddingsleiders: die lijken hun doel gevonden te hebben. Maar de rest dan?

Is God ons vergeten toen Hij geestelijke gaven uitdeelde? Zeker niet, God doet gelukkig niet aan vriendjespolitiek in Zijn Koninkrijk. Aan ieder van ons gaf hij geloof. Daarom spelen we allemaal, als leden van Zijn lichaam, een essentiële rol in het vestigen van Zijn Koninkrijk op aarde. Dit betekent dat de grote opdracht van Christus een richtlijn is voor alle christenen.

Maar zoals elk deel van het menselijk lichaam verschilt in uiterlijk en functie, **zo verschilt ook de uitvoering van de grote opdracht.** Sommige mensen maken volgelingen van Jezus Christus doordat ze zending worden; anderen door een licht te zijn op hun werkplek, hun geloof te belijden in woorden en daden, en zo 'gewone' mensen tot Christus te brengen. En dan zijn er nog degenen die hun doel in het geloof vervullen door hun financiële bijdrage te leveren aan organisaties die tot taak hebben om op het zendingsveld de oogst van de Heer te verzamelen. Mensen zoals Johanna, "... de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun eigen bezittingen." (Lukas 8:3 – HSV) werden in de Schrift erkend voor het

vervullen van hun opdracht door te geven, en vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die God op deze manier blijven dienen.

We worden daarom bevestigd door de Schrift **dat niemand van ons buiten Gods volmaakte plan valt.** Hij heeft ieder van ons unieke gaven gegeven. Wij zijn de klei en Hij is de pottenbakker, die ons tot werktuigen vormt die anderen dichter bij Hem zullen brengen.

Of u nou een gebedsstrijder bent of een gever, een zending, of alle bovenstaande taken vervult: wij nodigen u uit om met ons volgelingen van Jezus Christus te maken en met ons te blijven samenwerken. **Alle kinderen van God zijn nodig om onze missie om in 2030 1.000.000 discipelen te maken te volbrengen.** Daarom moedigen wij u aan om uw positie in te nemen in het vervullen van de grote opdracht.

*Mike Plaatjes*

**Medewerker Internationale Communicatie & Fondsenwerving**





*Ik wil dat mensen het Evangelie kunnen blijven horen, ook in gebieden waar zendelingen moeilijk kunnen werken zoals Afghanistan of Somalië. Via mijn nalatenschap help ik 3xM op een bijzondere manier ook in de toekomst.”*

... Een trouwe donateur

# Dank **AAN AL** **ONZE TROUWE** **DONATEURS**

Wij als 3xM zijn dankbaar voor de vele trouwe donateurs die ons regelmatig steunen in de vorm van een gift.

Dankzij die giften kunnen wij doorgaan met ons werk: het verspreiden van het Evangelie in moeilijk bereikbare landen, het bieden van nazorg en het begeleiden van mensen die contact opnemen in hun eerste stappen in geloof.

Heeft u al eens nagedacht over uw geestelijke erfenis? Met uw nalatenschap zorgt u ervoor dat wij de 3 miljard mensen die Jezus Christus nog niet kennen, het goede nieuws kunnen blijven brengen. Elke euro die u nalaat komt ten goede van de projecten 3xM wereldwijd en draagt bij aan evangelisatie en nazorg, want over uw nalatenschap hoeft 3xM geen erfbelasting te betalen.

Geef het Evangelie door aan volgende generaties en neem 3xM op in uw testament. Er zijn verschillende opties, dus laat u goed voorlichten. Wij denken graag met u mee! Vraag de folder 'Nalatenschappen' aan via [info@3xm.nl](mailto:info@3xm.nl) en [www.3xm.nl/nalaten](http://www.3xm.nl/nalaten) of neem voor meer informatie contact op met Dick Tillema via [d.tillema@3xm.nl](mailto:d.tillema@3xm.nl) of bel naar 033 - 286 41 03.