

IN BEEELD

..... Uitgave 1, februari 2023



**LEVEN MET JEZUS
CHRISTUS IN GODS
KONINKRIJK**

- 4 Het werk van God van generatie op generatie
- 8 Levensveranderend - getuigenissen
- 10 Wie stuurt u een kaartje?

3xM
more message in the media



3xM Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX • Postbus 2510 • 3800 GB • Amersfoort • 033 286 41 03 • info@3xm.nl
www.3xm.nl • In Beeld verschijnt 4 x per jaar **IBAN** NL13 INGB 0000 0011 44 • KvK Amersfoort
4119.2798 **DOEL** Mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk
thuisbrengen **GRONDSLAG** De grondslag van 3xM is de Bijbel als het geïnspireerde (onfeilbare)
Woord van God **VORMGEVING** leftlane-design.com **FOTO'S** 3xM • Unsplash/Pexels/Shutterstock
• afgebeelde personen zijn vaker niet de personen waar het artikel over gaat. **DIRECTEUR**
Martien Timmer AA **BESTUUR** Drs. W.A. van Ginkel RA (voorzitter) • M. Looijenga MSc. RA
(penningmeester) • J. Bomhof • S.A. Ashworth **STATUS** 3xM heeft het keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). • 3xM is lid van de Nederlandse Zendingsraad (NZR).



Levens- VERANDEREND



U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. ••• Romeinen 12:2

'Word veranderd'. Een mooie oproep voor de eerste In Beeld van 2023. 'Een nieuw jaar, nieuwe kansen' zegt men wel eens. Dit geldt ook voor ons als stichting, maar zeker ook voor ons als christenen. Nieuwe kansen om ons leven te veranderen, verbeteren, aan te scherpen of te verdiepen. Ik ervaar het als rijkdom te weten dat we Gods kinderen mogen zijn. Maar dat het ook het hart van God is dat we ernaar streven om nog meer naar Zijn beeld te worden. In dit kader lees ik dan ook de Bijbeltekst van dit kwartaal.

Dit jaar is ons thema 'levensveranderend'. Als we kijken naar de mensen die we bereiken met ons werk, is dit zeker van toepassing. Op een eenvoudig niveau, bijvoorbeeld de man uit Pakistan die door een filmvoorstelling aan het denken werd gezet over hoe hij zijn vrouw en kinderen behandelde.

Die naar ons de wens uitsprak 'ik wil het beter doen, ik wil een liefdevollere echtgenoot en een betere vader worden'. Of de vrouw in Afghanistan, die in haar benarde situatie de keuze maakt om meer van Jezus te weten te komen en nu rust ervaart midden in vervolging. Ze schreef naar onze partner 'ik wil gedoopt worden, ook al kost het me mijn leven'.

Ook dit jaar gaan we door om het Evangelie te brengen en discipelschap te geven aan die mensen die nog nooit van Hem hebben gehoord. Zodat hun leven en de levens van de mensen om hen heen, veranderd worden en ze gaan leven tot eer en glorie van God.

In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur

In dit nummer

- 4 Het werk van God van generatie op generatie
- 7 Kleurrijke Column

- 8 Levensveranderend - getuigenissen
- 10 Kleurrijk nieuws
- 12 Wie stuurt u een kaartje?

Het werk van God

VAN GENERATIE OP GENERATIE

“En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!”

We spreken met onze partner in Bangladesh, die deze tekst als leidende tekst op haar social media heeft staan. Een uniek verhaal van Sumon en Rifat, twee mannen afkomstig uit een christelijk gezin – een unicum in dit overwegend islamitische land. Gepassioneerd om heel Bangladesh over het Evangelie te vertellen.

Minder dan 1% van de Bengaalse bevolking is christen. En ondanks dat er geen wetten zijn die evangelisatie verhinderen, wat we bijvoorbeeld wel zien in Centraal-Azië, is het een grote uitdaging om mensen te vertellen over Jezus Christus. Al vanaf de kleuterschool wordt kinderen aangeleerd dat het christendom een verkeerde religie is. Dat wordt op de basis- en middelbare school herhaald en vooral versterkt. Daarom is er veel verzet wanneer ze spreken over Jezus Christus. Toen er onlangs een christen in het land moslim werd, was het landelijk nieuws.

“We zetten daarom relatie op de eerste plek”, vertelt Sumon. “We willen eerst een persoonlijke relatie aangaan met mensen

die contact opnemen, voordat we hen over het Evangelie vertellen. We spreken altijd af in een koffiehuis of een andere openbare plek, ook uit veiligheid voor onszelf. Het gebeurt namelijk ook dat mensen met minder goede bedoelingen met ons willen afspreken. Ook dopen doen we vanwege veiligheid niet in de openbaarheid, maar op een afgelegen plek.”

Onlangs doopten Sumon en Rifat twee mannen. Eén van hen werd direct verstoten door zijn familie. Hij kwam

op straat te staan en werd opgevangen door de lokale kerk waar hij zich bij had aangesloten. Rifat: “Dit gebeurt vrijwel altijd. Het is niet zo erg als in bijvoorbeeld Somalië, waar je familie je vermoordt als je christen wordt. Maar mensen raken wel alles wat ze hebben kwijt door hun keuze voor Jezus Christus. We kijken dan samen met de lokale kerk hoe we iemand aan huisvesting en een baan kunnen helpen.”

De opa van Rifat stichtte tientallen jaren geleden meer dan 60 kerken in Bangladesh. Een echte man van God, die vaak gevraagd werd om te bidden in lastige situaties, ook door moslims. Zijn gebeden werden regelmatig verhoord. Rifat wandelt graag in de voetsporen van zijn opa. “Ik ben dankbaar dat ik hem als voorbeeld heb. Het is bijzonder om zijn werk voor God door te zetten in ons land.” De opa van Sumon was moslim, maar bekeerde zich tot het christendom. Ook hij werd door zijn familie vervolgd en uitgestoten. Dat motiveert Sumon om zijn leven toe te wijden aan het bereiken van de onbereikten en het verspreiden van het Evangelie. Hij is voorganger van een kleine thuisgemeente. Zijn vrouw ondersteunt hem daarin en geeft daarnaast Bengaalse les voor buitenlanders. “Ik voel me bevoorrecht om dit werk te doen”, zegt hij meerdere keren tijdens ons gesprek.



We willen discipelen voor Hem maken, zodat ook zij op hun beurt het Evangelie kunnen vertellen aan de mensen om hen heen.”



Rifat en Sumon vragen om gebed voor de volgende punten in 2023:

- De geplande outreaches
- De social media activiteiten
- Een seminar over discipelschap

Beide mannen werken voor de partnerorganisatie van 3xM in het land. Ze houden zich bezig met de productie van korte en langere films en de social media activiteiten. Daarnaast gaat het partnerteam regelmatig op outreach naar dorpen in het land waar zij het Evangelie brengen. Rifat: "We willen de opdracht vervullen die Jezus Christus ons in Mattheüs 28:19 heeft gegeven. We willen discipelen voor Hem maken, zodat ook zij op hun beurt het Evangelie kunnen vertellen aan de mensen om hen heen."

Het nazorgteam van deze organisatie bestaat uit zes freelancers. Om de beurt zorgen zij ervoor dat er altijd iemand live beschikbaar is om mee te chatten, om vragen op social media te beantwoorden of met mensen te spreken of te e-mailen.

Zoals in elk land waar 3xM werkt, wordt de inhoud van de films en social media activiteiten afgestemd op de sociaal-maatschappelijke problematiek in het land zelf. Zelfmoord is een actueel onderwerp in Bangladesh, net als verleiding en frustratie. Logischerwijs gaan veel van de reacties over deze thema's.

Eén van de nazorgmedewerkers heeft een moslimachtergrond. Hij kan als geen ander zich inleven in degene die contact opneemt. Sumon: "We bieden een luisterend oor en waar we kunnen, vertellen we over Jezus Christus. Dat doen we ook tijdens onze outreaches." Rifat vult hem aan: "Vroeger maakten we alleen programma's voor televisie. We riepen op tot reageren, maar er was relatief weinig respons. Nu we via social media actief zijn, zien we een veel directer resultaat van ons werk. Mensen kunnen veel gemakkelijker reageren en contact opnemen, die lijntjes zijn korter. Dat zien we al helemaal bij onze outreaches, waar we ter plekke met mensen bidden en hen naar een geestelijk thuis begeleiden. Ik ben daar zo dankbaar voor! We genieten van het werk voor Zijn Koninkrijk."

Help Rifat en Sumon en hun team om hun plannen voor 2023 waar te maken en geef!



KLEURRIJKE Column

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. ••• Romeinen 12:2

De Bijbel leert ons dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. Naast het feit dat het betrekking heeft op het afleggen van slechte gewoontes en verlangens, is het ook een uitnodiging voor ons om onze lasten aan Jezus' voeten te leggen. Hoe we het ook bekijken, het resultaat blijft dat we door Jezus Christus worden veranderd in iets nieuws, iets beters.

In de King James Bijbelvertaling van Romeinen 12:2 staat zelfs dat wij door de vernieuwing van onze geest in staat zullen zijn Gods goede en volmaakte wil te "bewijzen". Hoe opmerkelijk, te bedenken dat God ons toevertrouwt het bewijs te zijn van Zijn volmaakte wil op aarde. Dat door het getuigenis van ons leven de mensen God zullen zien.

God roept ons om zijn ambassadeurs op aarde te zijn, en daarvoor moeten we veranderen. Ons karakter veranderen is iets

waar velen van ons moeite mee hebben, omdat gedrag dat een leven lang is vastgelegd, moeilijk te doorbreken is. We kunnen ons echter troosten met de wetenschap dat 'wat bij de mens onmogelijk is, bij God mogelijk is'. Daarom kunnen we erop vertrouwen dat de instructie van de apostel Paulus in Romeinen haalbaar is, niet door onze eigen kracht, maar door de Geest van God die in ons werkt.

Laten we dus, als we dit nieuwe jaar beginnen met voornemens om ons leven op verschillende manieren te veranderen, in gedachten houden dat 'Gods goddelijke kracht ons alles heeft gegeven wat we nodig hebben voor een godvruchtig leven door onze kennis van Hem'.

Mike Plaatjes,

**Medewerker Internationale
Communicatie & Fondsenwerving**

Getuigenissen

Levensveranderend

Ons jaarthema van 2023 is 'Levensveranderend'. We zien dagelijks in ons werk dat God levens verandert. Soms door het geven van hoop op een eeuwig leven, soms doordat slechte gewoontes verbroken worden of door het redden van levens van mensen die het leven niet meer zien zitten. We delen graag een aantal getuigenissen die we de afgelopen jaren binnen kregen van mensen die een social media bericht, filmvoorstelling of televisieprogramma van onze partners zagen.



Verandering in Afghanistan

"Nadat ik jullie programma zag, bad ik om de Heilige Geest. Door Hem is een aantal dingen in mijn leven **veranderd**. Ik rook bijvoorbeeld niet meer en ook de manier waarop ik praat, is anders. Mijn vrienden zien dat en vragen wat er is gebeurd." • *Rashid*

*"We herkenden ons heel erg in het verhaal uit de film die jullie lieten zien. Het heeft ons leven als gezin **veranderd**.*

• Een gezin, Bangladesh

Filmvoorstelling in Pakistan

"Ik had wel eens van God gehoord, maar ik ging niet naar de kerk. Mijn leven was moeilijk en zwaar. Op een dag was er een filmvoorstelling in de buurt. Die film **veranderde** mijn leven! Ik leerde dat we als volgeling van Jezus Christus moeten lijden voor Zijn naam, maar als we trouw blijven aan Hem dan komt Hij Zijn belofte in ons leven na. Na de film voelde ik langzaam en gestaag een verandering in mijn leven. Ik ben naar de kerk gegaan en heb een instrument leren spelen." • *Emal*



Hulp in Niger

"Dank u voor uw uitzendingen. Uw programma's over het familieleven en uw adviezen hebben me erg goed gedaan. De tijd die u nam om ons te helpen en om ons te verzoenen, komt rechtstreeks mijn hart binnen. U heeft ons huis gered. Mijn man is echt **veranderd** en ik ben weer gelukkig thuis. God zegene u!" • *Mya*

Vreugde in Somalië

"Veel, heel veel dank aan jullie allemaal! Ik ben christen geworden op 1 juni. Op dat moment was ik atheïst. Toen besloot ik christen te worden en de duisternis achter me te laten, dankzij de Heer! Amen! Daarvoor had ik één van uw nazorgmedewerkers ontmoet. Wij zijn dierbare vriendinnen geworden. Zij leerde mij het geloof en ik bekeerde me. Ze leerde me de Bijbel en toen vond ik een nieuw geloof. Ik ging een nieuw, **ander** leven binnen, met een rustig hart en ik voelde vreugde. Dank de Heer, amen!" • *Amaal*

Jezus in Benin

"Ik bezocht geregeld nachtclubs. Jullie televisieprogramma liet mij de fatale gevolgen zien van mijn gedrag. Ik heb de Here Jezus gevraagd om mij serieus te helpen **veranderen**." • *Yaro*

Geraakt in West-Afrika

"Toen ik jullie programma zag, was ik diep geraakt. Ik gaf mijn leven aan Jezus Christus. Mijn leven is radicaal **veranderd**. Ik praat nu veel met jongeren over hun leven, dat vaak getekend is door aids. Ik wijs hen op Jezus." • *Aka Yves*



Wie gunt u een levensveranderende ontmoeting met Jezus Christus? Ook in 2023 hopen wij door onze lokale partners miljoenen mensen een boodschap van hoop en liefde te brengen via moderne media. **Dat kan niet zonder uw gebed! Meld u aan voor de gebedsmails via www.3xm.nl/gebedspost.**

*"Dank je wel voor jullie website en Facebookpagina! Ik vond zoveel antwoorden op vragen die ik heb, het heeft me **veranderd**. Ik lees met plezier de digitale Bijbel die jullie mij mailden. Wat een rijkdom!"*
• *Ewa, Afghanistan*

KLEURRIJK Nieuws



Kerst outreach IN THAILAND

In Thailand was het de hele maand december kerst. In elk geval voor onze Thaise partner. Ze gingen in december terug naar maar liefst 300 Thaise dorpen om daar de kerstboodschap te delen. Hun doel voor deze maand was om 6.000 nieuwe gelovigen toe te voegen aan de kerken die zij eerder gesticht hebben.

We kregen halverwege de maand door dat alleen al begin die week op één dag, 1.065 mensen tot geloof kwamen. Ze hebben met hen gebeden en deze mensen gaven aan hun leven aan Jezus Christus te willen geven.



UW GIFTENOVERZICHT VOOR DE *Belastingdienst*

Vanaf 1 maart a.s. kunt u weer belastingaangifte doen. Als het goed is, ontvangt u rond de tijd dat deze In Beeld op de mat ligt, ook een brief van ons met een overzicht van uw giften. U kunt uw gift opvoeren in uw belastingaangifte onder 'Stichting Christelijke Mediaprojecten 3xM' of met RSIN-nummer 007272339.



Automatische incasso / machtiging

Bent u een trouwe donateur? Dan kunt u ook kiezen voor een automatische incasso. U kiest zelf het bedrag en de periode waarin uw gift wordt afgeschreven (bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar). U heeft er daarna geen omkijken meer naar. Opzeggen of uw gift aanpassen kan gemakkelijk via de post, e-mail of telefonisch. U kunt uw machtiging eenvoudig aanmaken op 3xm.nl/geef.

DE ACCEPTGIRO *verdwijnt*

Vanaf 1 juni 2023 stoppen de banken met het verwerken van acceptgiro's. Een grote uitdaging voor veel goede doelen. Samen met 80 andere goede doelen is er gewerkt aan een alternatief. De komende tijd zal hier meer over bekend worden. Tot die tijd blijft de acceptgiro. Hiernaast vermelden we graag al een aantal reeds bestaande opties om uw gift over te maken.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze tekst. U kunt altijd bellen naar 033 - 286 41 03. Of u stuurt een mail aan [Jolanda Methorst](mailto:Jolanda.Methorst@3xm.nl), onze administratief medewerker via j.methorst@3xm.nl. Zij vertelt u graag alles over de mogelijkheden.

Zelf overmaken

U kunt uw gift ook zelf overmaken via uw eigen banksite of -app. Dat kan via rekeningnummer NL13 INGB 0000 0011 44 ten name van: Stichting 3xM in Amersfoort. Ook kunt u gemakkelijk via onze website een gift doen. Ga naar www.3xm.nl/geef en kies voor Ideal.

Periodieke schenking

Doneert u regelmatig en wilt u profiteren van belastingvoordeel? Dan kunt u gebruikmaken van een periodieke schenking. Hierbij draagt u structureel bij aan ons werk en profiteert u van het maximale belastingvoordeel. Hierbij maakt u zelf voor minimaal vijf jaar jaarlijks het bedrag dat u wilt geven, over. Op www.3xm.nl/geef vindt u meer informatie over periodiek schenken.



“Het antwoord op mijn gebed”

Een aantal kerken heeft in de afgelopen jaren kaartenacties voor ons gedaan. Gemeenteleden schreven kaarten, stuurden ze naar ons en wij delen ze uit tijdens werkbezoeken in de landen waar we werken. Zo ook in Bangladesh. Willem, medewerker Partners & Projecten: “Ons lokale team was heel dankbaar voor de kaarten. Mensen vroegen zelfs of ze een kaart mee mochten

nemen voor hun partner thuis. Ik gaf er ook één aan één van de medewerkers. Hij opende de kaart, keek me met grote ogen aan en zei ‘Dit is het antwoord op mijn gebed.’ God werkt op zoveel mooie manieren! Ik kreeg er kippenvel van.”

WIE STUURT U EEN kaartje?

We bereiken elk jaar honderden miljoenen mensen. Honderdduizenden van hen nemen contact op met onze lokale nazorgteams en starten met een discipelschapstraject. De medewerkers van onze afdeling Partners & Projecten dele graag kaartjes vanuit Nederland uit tijdens het bezoeken van onze projectlanden. Dit wordt enorm gewaardeerd en is een grote bemoediging! Schrijft u mee?

Hoe werkt het?

- Stuur uw post in een gesloten envelop naar: Stichting 3xM, t.a.v. Schrijfactie, Postbus 2510, 3800 GB Amersfoort
- Vermeld op uw kaart niet de naam van 3xM, Stichting Christelijke Media Projecten of ons adres.
- Vermeld alleen uw naam en land op de kaart, niet uw post- of e-mailadres.
- Schrijf niets dat als beledigend kan worden opgevat door de autoriteiten en vermijd het verwijzen naar of noemen van de religie in het land waarnaar uw kaart gaat (islam, boeddhisme, hindoeïsme, etc.).

- Schrijf de kaarten in het Engels (niet in het Nederlands).
- Stuur vanwege gevoeligheden geen kaarten die verwijzen naar Israël. Vermijd woorden als Jeruzalem en Shalom in uw bemoediging.
- Stuur geen geld of andere waardevolle items.

Vanwege de veiligheid vragen we u om deze richtlijnen in acht te nemen.

Kijk voor voorbeeldzinnen in meerdere talen en meer informatie op www.3xm.nl/kaartenactie.