

IN BEEELD



Uitgave 4
December 2022



**1.000.000 MENSEN
GEESTELIJK THUIS**

- P. 4** Evangeliseren als het niet mag
- P. 6** Doen wat God verlangt
- P. 10** Getuig van Zijn liefde

3xM
more message in the media



EEN feest IN DE HEMEL



“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen en volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!” ... Openbaring 7:9-10 (HSV)

Wat een prachtig beeld schetst Johannes in Openbaring 7. God alle eer toezingen met een groep mensen waarvan je het aantal niet kunt tellen. Daar verlang ik persoonlijk en als 3xM naar. Daarom brengen wij het Evangelie in landen waar slechts 1% van het wereldwijde zendingsbudget wordt uitgegeven. Zoals in Centraal-Azië, waarover u in deze In Beeld meer leest. Een land in armoede, waar mensen leven te midden van verslavingen en geweld.

Maar hoewel we ons focussen op de moeilijk bereikbare landen, zijn we niet blind voor de uitdagingen in ons eigen land. Ook hier neemt de armoede in rap tempo toe, weten mensen niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. We zien dit ook aan onze inkomsten die net als bij veel andere goede doelen minder worden.

Elke maandag, tijdens onze weekopening, bidden we ook voor u als onze achterban in het vertrouwen dat God u leidt en beschermt.

Toch wil ik ook in deze editie de vraag bij u neerleggen of u ons wilt steunen. Dat kan in gebed of financieel. Elk gebed is waardevol, elk bedrag is welkom. Zodat we de 3 miljard mensen die nog nooit van Jezus Christus hebben gehoord, kunnen bereiken en ook hen een boodschap van hoop en liefde door Jezus Christus mogen brengen. Zodat ook zij mogen uitzien naar dat moment van Openbaring 7. Doet u mee?

In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur

3xM Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX • Postbus 2510 • 3800 GB • Amersfoort • 033 286 41 03 • info@3xm.nl
www.3xm.nl • In Beeld verschijnt 4 x per jaar **IBAN** NL13 INGB 0000 0011 44 • KvK Amersfoort 4119.2798 **DOEL** Mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk thuisbrengen **GRONDSLAG** De grondslag van 3xM is de Bijbel als het geïnspireerde (onfeilbare) Woord van God **VORMGEVING** leftlane-design.com **FOTO'S** 3xM • Unsplash/Pexels/Shutterstock • afgebeelde personen zijn vaker niet de personen waar het artikel over gaat. **DIRECTEUR** Martien Timmer **AA BESTUUR** Drs. W.A. van Ginkel **RA (voorzitter)** • M. Looijenga MSc. **RA (penningmeester)** • J. Bomhof • S.A. Ashworth **STATUS** 3xM heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). • 3xM is lid van de Nederlandse Zendingsraad (NZR).



In dit nummer

- P. 4 Evangeliseren als het niet mag
- P. 6 Doen wat God verlangt
- P. 7 De acceptgiro verdwijnt

- P. 8 Kleurrijke Column
- P. 9 Een waargebeurd verhaal
- P. 10 Getuig van Zijn liefde
- P. 11 Kleurrijk Nieuws

Evangeliseren ALS HET NIET MAG

Een weg zoeken tussen wet en waarheid

Al 14 jaar werkt 3xM in Centraal-Azië. De enige regio waarvan we niet precies kunnen aangeven om welk land of landen het precies gaat. Dat is nodig om de veiligheid van onze lokale partner en haar medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. We spraken met Pieter*, medewerker van onze afdeling Partners & Projecten. Hij reisde onlangs af naar deze regio voor een bezoek aan onze partner in Centraal-Azië.

“Die veiligheid, dat is een belangrijk aspect in ons werk in Centraal-Azië”, aldus Pieter. “Op het eerste gezicht is dat vreemd, want er is godsdienstvrijheid. Niets aan de hand zou je denken. Maar tegelijkertijd is het bij wet verboden om mensen te bekeren. Onze partnerorganisatie mag dus bestaan, programma’s uitzenden en social media berichten plaatsen. De nazorg echter is een ander verhaal. Dit mag alleen wanneer het onder psychologische hulp valt. We hebben dus een team van nazorgmedewerkers dat daarvoor verantwoordelijk is.”

* vanwege de veiligheid kunnen we zijn echte naam niet bekendmaken.

De partnerorganisatie beschikt naast het nazorgteam ook over een mediateam. Het is een groep enthousiaste, jonge mensen met een hart voor media en het Evangelie. Ze staan bekend om hun kwalitatief goede producties. Pieter: “Waar ze in de eerste drie jaar van hun bestaan, de televisiemaatschappijen af moesten om hun programma’s aan de man te brengen, komen nu de grote landelijke televisiezenders bij hen met de vraag of ze onze programma’s mogen uitzenden. Dat is een prachtige prestatie! Het gaat om dramaserie gebaseerd op de sociaal-maatschappelijke problematiek van de regio.

Denk hierbij aan huiselijk geweld, misbruik en bride kidnapping (het ontvoeren van jonge meisjes voor een gedwongen huwelijk). Een christelijke boodschap is door de afleveringen verweven en er wordt opgeroepen tot contact. Ook de social media berichten zijn hierop gebaseerd, net zoals in veel andere landen waar we werken.”

“Dat de programma’s aanzetten tot nadenken, bleek uit de reactie van één van de acteurs van de serie”, zegt Pieter. “De moslim acteur die een situatie moest naspelen, maakte die situatie de dag erna zelf mee. Hij was zich bewust van de keuze die hij had in die situatie, en koos voor de vredelievende oplossing. Hij getuigde hiervan de dag erna op de set.”

Als mensen contact opnemen, krijgen ze eerst algemene gesprekken. Een deel van de mensen die contact opnemen, wil bezocht worden. De afspraak is dat pas tijdens die gesprekken er over Jezus Christus gesproken wordt. Pieter: “De directeur van onze partnerorganisatie is zelf hevig vervolgd in het verleden. Dit heeft een grote impact gehad op hem en zijn gezin. Daarom moeten we voorzichtig zijn met wie en waar we afspreken. Toen hij een tijd geleden in Nederland was, heeft hij de eerste drie dagen achterom gekeken – op zoek naar mensen die hem volgden. Het blijft balanceren tussen wat wettelijk gezien mag en wat je hart je ingeeft. Dat blijft een heel dun koord waar je op wandelt. Veel mensen weten dat we christen zijn en een christelijke boodschap uitzenden, maar niemand kan het bewijzen. Dat moet zo blijven, maar de vijand ligt altijd op de loer.”

Als we vragen wat we vanuit Nederland kunnen doen voor deze partner, is Pieter kort maar krachtig: “Bid. Bid voor het team, voor veiligheid en gezondheid. Bid voor voldoende financiële middelen en voor doorbraken voor mensen waarmee we in contact zijn. En wees blij met de vrijheid die we in Nederland hebben.”





“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen en volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!”

... Openbaring 7:9-10 (HSV)

DOEN WAT GOD *verlangt*

Als we kijken naar de openbaring die God aan Johannes gaf, worden we gesterkt in het zien dat onze ambitie om voor 2030, 1.000.000 mensen geestelijk thuis te brengen, niet komt uit onze menselijke verbeelding **maar dat het is wat God verlangt**. Dat weten we omdat deze Bijbeltekst ons vertelt dat God en Christus aanbeden zullen worden door ontelbare mensen uit alle volken, stammen en talen.

Elke maand zien we dat de menigte waar Johannes over spreekt toeneemt. Of het nu de 7093 mensen in het 10/40 window zijn die hun reis als discipelen in het afgelopen jaar met ons begonnen of de 1580 mensen die onze partner dit jaar in Thailand gedoopt heeft: wij beschouwen onszelf als **gezegd om deel te nemen aan de vervulling van het plan van God**.

Nergens komen beproevingen meer voor dan in het 10/40 window. Veel landen in dit gebied zijn plaatsen van fysieke strijd, waarin mensen

het moeilijk hebben en lijden. Waar sommigen verstoten worden, gevangen worden genomen of zelfs gedood worden voor het geloven in of het brengen van het Evangelie van Jezus Christus. Toch laat dat ons en onze partners er niet van weerhouden om de **boodschap van hoop en liefde te brengen**, omdat we Gods plan voor deze mensen gezien hebben.

Hoewel het maken van 1.000.000 discipelen geen kleinigheid is, weten we dat het Gods wil is dat zoveel mensen van Zijn liefde horen. En dus, hoeveel uitdagingen er ook zijn, wij zijn vastbesloten om het doel te blijven vervullen waartoe God ons geroepen heeft. Om deze mensen een geestelijk thuis te geven, is uw hulp hard nodig. **Wilt u ons blijven steunen?**

Mike Plaatjies

Medewerker Internationale Communicatie & Fondsenwerving

DE ACCEPTGIRO *verdwijnt*

U heeft het wellicht in de media gehoord. Per 1 juni 2023 kunnen we geen gebruik meer maken van de acceptgiro. Voor veel bedrijven in Nederland is dat geen probleem, maar voor ons als goed doel wel. We zien namelijk dat een groot deel van onze giften via deze acceptgiro's wordt gedaan.

Hoewel 1 juni 2023 misschien ver weg lijkt, hebben we in werkelijkheid minder dan zes maanden om een alternatief te bedenken. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen, want we zijn niet het enige goede doel dat hiermee te maken heeft. Op dit moment hebben we een aantal alternatieven, waarbij we niet uitsluiten dat hier in de komende zes maanden nieuwe initiatieven aan kunnen worden toegevoegd.



Automatische incasso / machtiging

Bent u een trouwe donateur? Dan kunt u ook kiezen voor een automatische incasso. U kiest zelf het bedrag en de periode waarin uw gift wordt afgeschreven (bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar). U heeft er daarna geen omkijken meer naar. Opzeggen of uw gift aanpassen kan gemakkelijk via de post, e-mail of telefonisch. U kunt uw machtiging eenvoudig aanmaken op 3xm.nl/geef.



Zelf overmaken

U kunt uw gift ook zelf overmaken via uw eigen banksite of -app. Dat kan via rekeningnummer NL13 INGB 0000 0011 44 ten name van: Stichting 3xM in Amersfoort. Ook kunt u gemakkelijk via onze website een gift doen. Ga naar www.3xm.nl/geef en kies voor Ideal.



Periodieke schenking

Doneert u regelmatig en wilt u profiteren van belastingvoordeel? Dan kunt u gebruikmaken van een periodieke schenking. Hierbij draagt u structureel bij aan ons werk en profiteert u van het maximale belastingvoordeel. Hierbij maakt u zelf voor minimaal vijf jaar jaarlijks het bedrag dat u wilt geven, over. Op www.3xm.nl/geef vindt u meer informatie over periodiek schenken.

VRAGEN?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze tekst. U kunt altijd bellen naar 033 – 286 41 03. Of u stuurt een mail aan Jolanda Methorst, onze administratief medewerker via j.methorst@3xm.nl. Zij vertelt u graag alles over de mogelijkheden.



KLEURRIJKE *Column*



Vijftienhonderdachtentachtig

Op 12 juli 2022 werden in Thailand maar liefst 1.588 mensen gedoopt dankzij het werk van onze lokale partner die hen over onze Heer Jezus Christus vertelde.

Daar staan ze dan. Het had de hele nacht geregend, maar dat had de mensen niet weerhouden. En nog belangrijker: 12 juli is de dag waarop elk jaar de Boeddhistische lente wordt gevierd. Normaalgesproken zouden al deze mensen naar de Boeddhistische tempel zijn gaan voor hun rituelen. Maar dit jaar niet. Ze hadden lang op hun doop moeten wachten, want de overheid had de afgelopen twee jaar geen doopdiensten toegestaan vanwege de corona pandemie. En nu staan ze dan eindelijk geduldig in de rivier te wachten om gedoopt te worden.

Weet je, ik kan tijden naar deze foto kijken. Al die kleuren. Al die rustig wachtende mensen. Als je naar rechts kijkt dan zie je een voortdurende stroom nieuwe dopelingen. De foto houdt plotseling op, maar in augustus stonden al weer twee nieuwe doopdiensten gepland en werden er weer twee nieuwe kerken geopend. En hoe verder

je naar links kijkt, hoe dieper mensen in het water staan. Totdat ze ondergaan om hun nieuwe leven met Christus te laten bezegelen.

En voor mijn geestesoog zie ik ze er aan de andere kant van de rivier weer uit komen. Allemaal met stralend witte kleren. Ook die miljoen die door het werk van 3xM tot geloof mochten komen. Ze staan straks samen met ons voor de troon van het Lam. Een grote menigte. Een bont gezelschap uit alle volken, stammen en tijden. Met maar één doel. God prijzen tot in eeuwigheid. Ik ben dankbaar dat ik hier met u aan bij mag dragen.

Dick Tillema
Manager Bedrijfsvoering



1.000.000 mensen bereiken

EEN waargebeurd VERHAAL

Dit jaar namen we u mee in het levensverhaal van Amir en Nisa. In de vorige editie van In Beeld las u dat Nisa ontdekte wie de man in het wit uit haar dromen was. Ze kwam tot geloof, bang voor Amir. Als hij haar nieuwe geloof zou ontdekken, was ze haar leven niet zeker.

De weken verstrijken. Nisa blijft met de burens meegaan naar de kerk, terwijl ze elke dag bidt of God ook het hart van Amir mag aanraken. En dat gebeurt! Ook Amir krijgt de droom van de man in het wit die hem roept. Hij bespreekt het met Nisa. Samen gaan ze naar de kerk, waar ook Amir tot geloof komt. Samen zetten ze hun eerste stappen in geloof en discipelschap. Ze groeien in hun geloof en voeden hierin ook hun kinderen op.

In de loop van de tijd groeit bij beiden de behoefte om niet alleen zelf te groeien in geloof, maar ook anderen hierin mee te nemen. Het wordt hun verlangen om in Gods Koninkrijk aan het werk te gaan. Ze komen in contact met een organisatie die evangeliseert onder de Afghanen en ze besluiten hieraan mee te gaan werken. Bijzonder is dat ook hun kinderen dit verlangen krijgen. Ze verhuizen naar een ander land en starten in hun missie. Door hun keuze om openlijk voor hun geloof uit te komen, kunnen ze nooit meer naar hun vaderland terugkeren. Het zou hun onmiddellijke dood betekenen.



We zijn dankbaar voor de kans om met dit soort bevlogen mensen samen te werken in het brengen van het Evangelie naar de Afghanen. Het is een uitdagende missie in dit land vol oorlog en onderdrukking. De nood is hoog: mensen wachten soms wel zes uur totdat er in live social media sessies met hen gebeden kan worden.

Gebedsput: dat zoveel mogelijk Afghanen een boodschap van hoop en liefde zien en contact op gaan nemen met ons nazorgteam.

GEBEDSPOST

Blijf op de hoogte van onze gebedspunten en vraag onze gebedspost (digitaal of op papier) aan!





"Getuig **VAN ZIJN LIEFDE**"

Dit is geen oproep van ons, maar van de Somalische Ladan, u las al even over haar in bijgaande brief. Vijf jaar geleden hoorde onze Somalische partner voor het eerst van haar. Ze was tot geloof gekomen en verspreidde ook haar geloof in haar omgeving. Hierdoor werd ze verraden, betrapte toen ze in haar digitale Bijbel las en vervolgd. Ze prees echter God voor Zijn bescherming en stuurde 'Leef je in een land met godsdienstvrijheid, getuig dan van Zijn liefde!'. Onze partner bleef voor haar bidden, jaren lang.

Na vijf jaar nam ze weer contact op. U kunt zich voorstellen hoe blij onze partner was dat ze nog leefde! Ze is nog steeds een enthousiaste christen, maar loopt nog steeds gevaar. Ze schreef:

'Amen, broeders, jullie zegenvolle groet waardeer ik enorm ... ik herinnerde mij het vers dat God schreef in Zijn Evangelie (Johannes 13:34-35), dat we elkaar lief moeten hebben. Jullie als team werden gebruikt toen de Heer mij redde. Ik dank God voor jullie hulp. Ik hou van jullie allen. Dank voor de links naar de webpagina's die jullie mij toestuurde, ik zal ze lezen en met jullie in contact blijven. Moge de Heer jullie allen zegenen. Ik hou van jullie allen, moge de genade van de Heer voor altijd met jullie zijn, amen!'

Het verhaal van Ladan is representatief voor zoveel mensen die we bereiken met het Evangelie en waarmee we contact houden over de jaren heen. Het is onze droom en ambitie om 1.000.000 mensen zoals zij te bereiken, te vertellen over de liefde van Jezus Christus en een geestelijk thuis te geven voor 2030. Lees meer over ons werk op www.3xm.nl/somalie.

STEUN ONS WERK

We krijgen wekelijks verhalen binnen zoals die van Ladan. Om nog meer mensen een geestelijk thuis te geven, is veel gebed en geld nodig. U kunt zich aanmelden voor onze gebedspost via www.3xm.nl/gebed en geef via de QR-code. Elk bedrag is welkom. Dank u wel!



KLEURRIJK Nieuws



Project Japan
**VERLENGD TOT
EIND 2023**

3XM PARTNER PAKISTAN *in actie*

Halverwege september werd de wereld opgeschrikt door de enorme watersnoodramp in Pakistan. Eén derde van het land kwam onder water te staan. Onze Pakistaanse partner nam direct contact met ons op. De regio's waar wij met onze filmvoorstellingen komen, liggen niet in het getroffen gebied. Onze partner echter, die naast de samenwerking met 3xM nog meer projecten in Pakistan organiseert, werkt ook in de getroffen gebieden. Dankzij de steun van onze achterban zijn honderden hulppakketten gemaakt en uitgedeeld en voorlichtingsvideo's gemaakt. Op deze manier brengen we discipelschap in de praktijk onder deze mensen.

U kunt onze hulpactie in Pakistan nog steeds steunen! Ga naar www.supp.to/watersnood-pakistan en geef de Pakistani hoop.



Sinds november 2021 werken we in Japan. Het lijkt een westers land, maar er zijn cultureel gezien grote verschillen tussen Nederland en Japan. Evangelisatie in Japan is al eeuwen een uitdaging. Voor Japanners is het moeilijk te geloven dat er één God is Die alles heeft gemaakt. Er kunnen meerdere waarheden naast elkaar bestaan, maar de druk van de sociale omgeving en vanuit de familie is groot om aan het traditionele Japanse gedachtegoed en cultuur vast te houden.

In 2022 is er dan ook hard gewerkt door onze Japanse partner en ons om een project vorm te geven. Er zijn zogeheten 'persona's' ontwikkeld om via social media bepaalde doelgroepen te kunnen bereiken. Ook is er contact gelegd met een aantal christelijke kerken in Japan. Zij hebben vrijwel allemaal gevraagd om een 3xM training social media. Er wordt gewerkt aan een Japanse versie van onze discipelschapstraining. We verwachten dat voor het eind van 2022 de eerste social media berichten online zullen gaan. Daarom gaan we in 2023 door met dit project.

IS ONZE PASSIE VOOR 2030 OOK DIE VAN U?

Doe mee!

BID VOOR ONS WERK

Zonder gebed is ons werk niet mogelijk. Wist u dat we elke maandag een aantal gebedspunten per mail versturen? **Meld u aan en bid mee!**

BLIJF OP DE HOOGTE

Krijgt u onze maandelijkse digitale nieuwsbrief al? **Geef u op via www.3xm.nl/nieuwsbrief** en ontvang elke maand het laatste nieuws.

DOE MEE

Wil jij meer informatie over het werk van 3xM? Nodig ons dan uit voor een preek of presentatie in jouw gemeente of vereniging. **We komen graag langs!**

GEEF

- Via Ideal of een machtiging op onze **website**
- Met een **collecte** in jouw gemeente
- Via een **periodieke schenking**. Hierbij legt u voor vijf jaar vast dat u jaarlijks een bepaald bedrag geeft. U profiteert dan van belastingvoordeel.

