



VERHALEN VAN
MENSEN DIE VANUIT
HUN GELOOF LEVEN

UITGAVE 3 - 2018

IN BEELD

3XM
more message in the media



**“DOOR JULLIE PROGRAMMA’S
HEB IK GELEERD WAT
LIEFDE EN GELOOF MET
ELKAAR TE MAKEN HEBBEN”**



VOORWOORD

U maakt wonderlijk werk mogelijk!

De vakantieperiode is een tijd van afstand nemen en reflectie op je leven en je werk. Als je dan weer begint en ziet dat er vele televisie- en social media uitzendingen gemaakt worden in landen waar maar 1% christen is – dan ben ik God en u dankbaar. U maakt zendingswerk met een groot bereik mogelijk!

Tegelijk komt dan het verlangen naar boven om meer over Jezus te vertellen aan die 99% die Hem nog niet kent. Wat gun je het die mensen om een relatie met Hem te krijgen.

Onze plannen om in Afghanistan met nieuwe programma's te starten werd vertraagd, de mensen waar we eerst aan dachten konden het niet doen. Maar nu hebben we contact met een heel ervaren christen producer en hopen we tegen het einde van het jaar van start te gaan. Op 25 oktober a.s. houden we een informatieavond over Afghanistan.

U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden via J.Dam@3xm.nl

En dan Japan, ook een land met minder dan 1% christenen. Na 6 (!) reizen werken we aan het leggen en verstevigen van contacten om te komen tot een partnerorganisatie die verantwoordelijkheid neemt voor het christelijke televisie-

en social mediawerk in Japan. In maart mocht ik spreken op een bijeenkomst van 400 kerkleiders en van daaruit bouwen we verder aan ons netwerk.

Maar wat te denken van al die programma's die gemaakt worden voor Franstalig West Afrika, Bangladesh en Centraal Azië en de filmvertoningen in Pakistan? Naast dat er door miljoenen gekeken wordt, denk ik aan de reactie van Riaz (28) uit Pakistan:

"Today I learned about the Word of God through this movie and I understood the love of the Lord Jesus Christ. He carried the pain of the cross for my sins to forgive me. Amen."

Met dankbaarheid vraag ik u ons werk te blijven steunen. We zijn nog lang niet klaar en u maakt wonderlijk werk mogelijk!

Martien Timmer, directeur





VERLANGEN
NAAR **RESPECT,**
WAARDERING,
LIEFDE EN
HARMONIE.

“Onze familie zit vast in patronen, gevormd door tradities hier in het land. Dat geeft regelmatig conflicten, vooral met mijn schoondochter. Ook in de periode dat mijn zoon aan de alcohol verslaafd was.”

**Aan het woord is Ekaterina, 55 jaar:
“Ik kijk al een aantal jaren naar de christelijke televisieprogramma’s die hier worden uitgezonden. Het gaat vaak over familie zaken en dingen die daarmee te maken hebben waar we zelf niet zo gemakkelijk over praten. Het laat de praktijk van het dagelijks leven zien en het is heel herkenbaar.**

Door deze uitzendingen heb ik geleerd wat liefde en geloof met elkaar te maken hebben. Het is goed dat de programma’s er zijn en ik zou graag willen dat er meer uitzendingen komen. Ik heb een half jaar geleden naar het televisiestation geschreven en zij hebben mij een telefoonnummer gegeven dat ik moest

bellen. Ik kreeg mevrouw Polina van de nazorg aan de telefoon en we hebben uitgebreid gesproken. Mooi om een luisterend oor te vinden. Ik heb haar mijn wens uitgesproken voor een tv-programma over de relaties tussen schoondochter en schoonfamilies.

Om mij heen zie en ervaar ik hoe moeizaam de relatie met schoondochters kan zijn. Mijn schoondochter kwam al heel jong als een vreemde de familie binnen. Ze is liefdevol ontvangen, maar heeft nog steeds haar plek niet gevonden. Er is veel onbegrip naar elkaar toe.

Met mevrouw Polina had ik het over respect, waardering, liefde en harmonie. Wat zou het mooi zijn als zij dat mag ervaren binnen onze familie. Onze schoondochter is niet ontvoerd en zij is niet verplicht getrouwd met mijn zoon. Maar ik weet van haar dat ze jaren met die angst geleefd heeft. Met dat trauma leeft ze nog steeds en daarom kan ze zich

niet hechten. Als dat probleem bespreekbaar wordt in een programma op tv, hoop en bid ik dat de meisjes zich thuis kunnen voelen bij hun schoonfamilie, dat ze rust vinden in hun leven’

Ekaterina woont al haar hele leven in één van de zuidelijke staten van de voormalige Sovjet Unie. Deze landen in Centraal Azië hebben allemaal een naam die eindigt op ‘stan’: Oezbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Kazachstan enz. ‘Stan’ betekent ‘land’.

*Helpt u Ekaterina’s wens waarmaken?
Geef dan via [NL13INGB0000001144](tel:NL13INGB0000001144) aan 3xM, zodat we meer van dergelijke programma’s kunnen uitzenden in Centraal-Azië.*

■ CENTRAAL-AZIË

We danken voor acceptatie van de programma's door het nationale tv-station. Waarschijnlijk worden in juni de eerste 2 of 3 programma's 'officieel' uitgezonden. We zijn ook dankbaar voor de vele kijkersreacties via social media en telefoon. Hun nazorgster heeft met mensen gebeden (soms aan de telefoon), ze meegenomen naar de kerk of verwezen naar christelijke hulpinstanties. Er zijn recentelijk opnieuw mensen tot bekering gekomen.

■ PAKISTAN

We bidden voor de filmvoorstellingen, trainingen en nazorg in de dorpen, met name de vrouwen-trainingen die gepland staan.

■ BANGLADESH

We danken voor het team van Joyodhoni Media; voor hun inzet en motivatie. Iedere week een programma van een half uur produceren vraagt enorme inzet van het team.

■ WEST-AFRIKA

We bidden voor daadwerkelijke uitzending van onze programma's in Senegal. Er is toezegging door een tv-station. We bidden dat kijkers zich bekeren.

■ ALGEMEEN

We bidden om Gods wijsheid en leiding met betrekking tot de verdere ontwikkelingen van de projecten in de nieuwe landen Japan en Afghanistan. We bidden ook om veiligheid voor al onze partners.

**WILT U
MEEBIDDEN?**

Aanmelden via
info@3xm.nl



“VEEL MENSEN HEBBEN NIET IN DE GATEN WAT DE IMPACT VAN HET EVANGELIE IS OP MENSEN DIE AAN VOOROUDERVERERING OF AFGODENDIENST DOEN”.



Donateur Aafke van Langevelde spreekt vol passie over haar betrokkenheid bij het zendingswerk in Sumba, Zuid-Afrika en Nepal. Van huis uit heeft ze veel liefde meegekregen voor zending. “Mijn ouders waren erg betrokken bij het zendingswerk en ze volgden dit intensief. Als er een zendingsavond was, werd deze bezocht.

Als kinderen hoorden we veel verhalen, omdat mijn vader ons bij het voorlezen altijd eerst een zendingsverhaal voorlas en daarna pas een spannend boek.” Lachend: “We hadden vaak niet veel zin in het eerste deel, maar daardoor hebben we wel veel meegekregen.”

Samen met haar man is Aafke altijd betrokken (geweest) bij diverse zendingsorganisaties.

Het brengen van het evangelie is ook Aafke's persoonlijke motivatie voor het steunen van het werk van 3xM: “De apostelen en ook wij als christenen hebben de opdracht om, waar dat in ons vermogen ligt, door middel van evangelisatie of zending, de liefdevolle boodschap van Jezus te brengen.

Zo lang er nog zoveel mensen op deze aarde zijn die nog niet bereikt zijn met deze boodschap, is het heel belangrijk dat organisaties als 3xM hun werk kunnen doen. Wij voelen ons daar heel erg voor gemotiveerd. Veel mensen hebben niet in de gaten wat de impact van het evangelie is op mensen die aan voorouderverering, afgodendienst e.d. doen. Zij leven zo in de ban van angst en kwade machten! Altijd moeten ze maar offeren om de goden

tevreden te stemmen. Dit zie je zoveel in Afrika, Sumba en Nepal.”

“Kortgeleden nog vertelde een vrouw mij haar verhaal: ze had haar huis en al haar land verkocht, haar kinderen konden niet meer naar school en zelf was ze ziek. Regelmatig werd ze aangevallen door kwade geesten en bezocht ze toverdokters. Christelijke familieleden hebben toen voor haar gebeden en adviseerden haar om naar de kerk te gaan. Daar merkte ze voor de eerste keer vrede. Als ze later weer werd lastig gevallen door boze geesten, ging ze bidden en de Naam van Jezus aanroepen en dat bracht vrede in haar hart. Ik denk, dat als in Nederland meer mensen weten van de impact van dit soort krachten, ze veel actiever zullen worden voor het zendingswerk.”



DIDIER: “DIT PROGRAMMA VERTELDE MIJN VERHAAL”

Didier groeit op in Abidjan in Ivoorkust, een van de grootste steden van Afrika. Zijn moeder komt uit Benin. De vader van Didier is moslim en met drie vrouwen getrouwd. Op een dag slaat het noodlot toe als Didiers moeder plotseling sterft. “Op de dag dat mijn moeder overleed, begonnen onze problemen”, vertelt Didier.

Zie op de volgende pagina het vervolg van zijn verhaal.

“Omdat mijn vader met nog twee andere vrouwen getrouwd was, kwam hij ons niet vaak opzoeken”, vertelt Didier.

“Mijn vader had voor ons het huis gehuurd waar we woonden. Hij was een moslim en mijn moeder was christen.

Omdat we christen waren gingen we niet naar de moskee maar naar de kerk. Af en toe kreeg mijn moeder mijn vader zover dat hij meeging naar de kerk. Voor hem dienden we allemaal dezelfde God.”

Als Didier aan de universiteit studeert, overlijdt zijn moeder plotseling. Hij doet zijn bachelor in accountancy en marketing en ondanks het verlies van zijn moeder weet hij toch zijn diploma te halen.

Nadat de moeder van Didier overlijdt, stopt zijn vader met het betalen van hun huur. “Hij zei dat hij niet langer in staat was voor ons te zorgen. We gingen bij hem langs en vroegen om hulp, maar omdat we niets van hem kregen, konden we niets anders dan op God vertrouwen.”

Didier krijgt ook de zorg voor zijn jongere broer en zus. “Gelukkig bleef de familie van mijn moeder uit Benin voor ons bidden en betaalden ze iedere maand de huur. Ik nam de verantwoordelijkheid om te voorzien in ons levensonderhoud en zorgde ervoor dat mijn broer kon studeren. Daarvoor nam ik een baantje, eigenlijk onder mijn niveau.”

Als hij op een avond tv kijkt, wordt zijn aandacht getrokken door het programma ‘Heartbeat’, dat met de steun van 3xM in Ivoorkust wordt uitgezonden. Het

programma vertelt het verhaal van een echtpaar dat niet gelukkig is. De man blijft steeds op God vertrouwen.

“Dit programma vertelde mijn verhaal”, zegt Didier. “Toen ik afstudeerde, had ik al een relatie met mijn vriendin, maar ik kon moeilijk aan werk komen en we hadden het samen moeilijk. Ze ging bij me weg. Ik zei steeds dat er een dag zou komen dat het beter zou worden. Gelukkig heb ik nu een baan en is ze bij mij teruggekomen. We hebben ons leven aan God toevertrouwd.”

LADIES NIGHT: CAPTIVATED BY HIS LOVE

Op 28 juni j.l. hield 3xM een prachtige Ladies Night. Een avondvullend programma, met als centraal thema het huwelijk in verschillende tradities.

Wilt u een Ladies Night in uw kerk organiseren? Neem dan contact op met Jacqueline Dam (j.dam@3xm.nl).



EEN VAN ONZE SPREKERS BOEKEN?

Het is mogelijk om via 3xM een spreker uit te nodigen voor events en de zondagse diensten. Wij hebben ervaren sprekers beschikbaar die u kunt reserveren. Kijk voor meer informatie op 3xm.nl/ [3xmkomtnaarutoe](#)



Ds. Orlando Bottenbley



Rebecca Bos
voor vrouwevents



Ds. Kees van Velzen



DOE MEE VIA - VOOR 3XM.NL

Help mee om 100 vrouwen in Pakistan nazorgtraining te geven!

Naast de filmvertoningen is nazorg een belangrijk onderdeel van ons werk in Pakistan. Er mogen na filmvertoningen getuigenissen worden gedeeld, maar ook zorgen en gebedspunten. Nazorgmedewerkers gaan met mensen in gesprek, vertellen het evangelie en bidden.

Vrouwen opleiden

Vrouwen spelen in Pakistan een grote rol in de verspreiding van het evangelie. Zij staan midden tussen andere vrouwen, met wie zij de Bijbel en het geloof bespreken. Ook geven zij de kinderen les. Sinds 2017 zijn bijna 300 vrouwen opgeleid in pastoraat en nazorg.

Help je mee?

Voor € 20 kan één vrouw worden getraind en toegerust. Wilt u de nazorgtraining van één vrouw sponsoren? Dit kan heel eenvoudig via de website www.voor3xM.nl.

NIEUW

Living image heeft een prachtige film gemaakt in Bangladesh over het leven van 2 vrienden en de kracht van televisie.

U kunt deze film van 9 minuten voor uw Bijbelkring of vrouwenvereniging opvragen via info@3xm.nl



WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET LAATSTE NIEUWS?

Meld u aan voor de nieuwsbrief via 3xm.nl
en ontvang een gratis fotolijstje

3XM

Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX
Postbus 2510 • 3800 GB
Amersfoort
T (033) 286 41 03
E info@3xm.nl
www.3xm.nl

IBAN

NL13 INGB 0000 0011 44
KvK Amersfoort 4119.2798

DOEL

Verkondigen van het evangelie via televisie, vooral in landen die moeilijk toegankelijk zijn.

GRONDSLAG

De grondslag van 3xM is de Bijbel als het geïnspireerde (onfeilbare) Woord van God

VORMGEVING

Mailtraffic

FOTO'S

3xM
Namen en foto's die gebruikt worden zijn fictief in verband met veiligheid.

DIRECTEUR

Martien Timmer AA

BESTUUR

Drs. G. Taute RA RC (voorzitter)
Drs. W.A. van Ginkel RA (penningmeester)
Dr. Ir. L.G.H. Fortuijn (plv. voorz./secr.)
B. van der Toren-Lekkerkerker MA Theology and PhD Candidate
J. Strengholt, PhD

POST OP MAAT

Als u minder/geen post van ons wilt ontvangen, laat het ons dan weten.

3xM heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). 3xM is lid van Missie Nederland en de Nederlandse Zendingsraad.

Algemeen Nut
Beoogende Instelling
ANBI



3xM

more message in the media