

TELEVISIE IS ONGEKEND KRACHTIG
- EN VERANDERT MENSEN ÉCHT



UITGAVE NP 9
DECEMBER 2017

IN BEELD

3xM
more message in the media



**“HET IS PRACHTIG
OM TE ZIEN
HOE ER DOOR ONZE
PROGRAMMA’S
HONGER ONTSTAAT
NAAR GODS WOORD.”**

VOORWOORD

“Wat jij wilt is onmogelijk!”

In de afgelopen 28 jaar dat ik voor 3xM op pad ben is dat vaak tegen me gezegd. Dat slaat zowel op het bij elkaar brengen van leiders van de kerken als op het uitzenden van christelijke televisie programma’s op een bekend TV station in het land.

En ze hebben gelijk! Ik krijg dat niet voor elkaar. Maar onze God is groot en opent deuren. De vraag is of wij bereid zijn aan die deuren te voelen of ze open kunnen gaan. Vaak heb ik gezien als we ons vertrouwen op Hem stellen dat Hij daar door heen werkt.

En waar doen we dat allemaal voor? Om mensen iets te vertellen over de christelijke boodschap en nog liever over Jezus Christus zelf. God opende daarvoor de deur in moeilijk bereikbare gebieden zoals Centraal Azië. Mensen die dit gebied kennen, zijn verwonderd dat deze programma’s uitgezonden worden. Onlangs zijn er vier huiskerken gestart in een regio waar men niet naar de kerk kan gaan.

En wat te denken van Ceto, de imam uit Ivoorkust die schreef dat hij een Bijbel gaat kopen omdat hij meer over Jezus wil weten? Deze man zet stappen naar Hem toe, die redt!

Zo blijven we ons uitstrekken naar steeds moeilijker gebieden zoals Japan en een land dat we Nieuw Azië noemen. Het duurt daar dan ook langer om daar iets van de grond te krijgen. Ook nu wordt weer gezegd dat wat ik wil onmogelijk is, maar is er iets onmogelijk voor onze Vader?

Al dit bovenstaande is ook uw werk, zonder uw steun in gebed, donaties en tijd was dit niet gelukt. Daar ben ik u dankbaar voor. Ook al denkt u soms dat uw steun niet veel uitmaakt, ik zeg dat uw steun een groot verschil maakt. En dat is nodig in een wereld waar zoveel mensen wonen in geestelijk nood. U bent degene die meehelpt het onmogelijke mogelijk te maken. Doet u mee?

Verbonden in Christus,

Martien Timmer





TELEVISIE VER- ANDERT MENSEN ÉCHT!

Wij zijn diep overtuigd van de ongekende kracht van christelijke televisieprogramma's. Het mooie aan ons werk is dat we geregeld verhalen horen van mensen die écht geraakt zijn door het evangelie. Dat maakt ons diep verwonderd. Tegelijkertijd geeft het ons kracht en energie om ons met volle kracht in te zetten voor méér christelijke televisie wereldwijd.

Omar uit Burkina Faso deelde met ons zijn levensverhaal. Hij nam contact op naar aanleiding van een programma van onze partner dat aan de hand van concrete problemen in het leven het evangelie verkondigt.

Omar vertelde dat hij in 2009 verkering kreeg met een meisje uit zijn buurt. Ze gingen samenwonen. Een paar maanden later bleek zijn vriendin zwanger. De vroedvrouw raadde aan om een HIV-test te doen. "Ik was geschokt door de uitslag: mijn vriendin was niet besmet, maar ik wel."

Hij vervolgt: "Na de geboorte van ons kind besloot mijn vriendin bij mij weg te gaan. Zij zei dat er voor haar en de baby geen toekomst was bij mij. Dat deed me ongelooflijk veel verdriet. Ik kon daar met niemand over praten. Toen zag ik jullie programma's en besloot ik te bellen."

"Ik ben ontzettend dankbaar voor alle goede gesprekken. Dankzij jullie ga ik me aansluiten bij een groep mensen die besmet zijn met HIV. Ik vind het ook fijn dat ik meer over God heb gehoord. Ik wil meer over hem weten."

"Ik ben ontzettend dankbaar voor alle goede gesprekken."

IMAM

Ceto is een imam in Ivoorkust. Hij vertelt dat hij een serie programma's heeft gezien over relaties. "Ik ben echt geraakt. Ik leerde hoe slecht veel mensen zijn, en hoe ze hun relatie op het spel zetten. Ik leerde ook de enorme gevolgen daarvan: ruzies, verbroken gezinnen, verdriet. Een paar dagen geleden heb ik een Bijbel gekocht. Ik wil me verdiepen in Jezus en wat hij leert. Met een hele groep moslims kijken we tegenwoordig naar jullie programma's op televisie. Hartelijk dank voor al jullie werk!"

Deze getuigenissen inspireren ons om door te gaan, ook in de zoektocht naar nóg meer landen waar we de levens van mensen kunnen veranderen door het bevrijdende evangelie.

HELPT U ONS MEE DOOR HET GEVEN VAN EEN GIFT VIA
NL 13 INGB 000 000 11 44. ALVAST HARTELIJK DANK!



‘GELD GEVEN IS MAKKELIJK, TIJD GEVEN IS VEEL MOEILIJKER’

OEDS DE JAGER NAAR CANADA ALS INTERNATIONAAL FONDSENWERVER 3XM

In het dagelijks leven heeft hij het druk genoeg als gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Tytsjerksteradiel. Een boeiende, veelzijdige baan, vindt Oeds de Jager. Waarmee hij trouwens ook weleens over de grens mag kijken. Zo was hij vorig jaar nog in de Verenigde Staten voor een congres en heeft hij regelmatig contact met andere Europese city managers. Daarnaast is De Jager al tien jaar oudste van de evangelische gemeente ‘De Salvator’ in Leeuwarden.

COMFORT ZONE

Toch had hij het gevoel dat hij nog een uitdaging nodig had. Dat hij als overtuigd christen in deze wereld meer mag betekenen. Dat hij weleens uit zijn comfort zone mag komen. Als De Jager op een zaterdagochtend

in het Friesch Dagblad de advertentie van 3xM leest, ziet hij dat dan ook als een regelrechte gebedsverhoring. 3xM vraagt een Internationaal Fondsenwerver voor Canada. Een director of donor and partner development, op z'n Engels gezegd. Dit is voor mij, denkt hij, dit moet ik gaan doen. De Jager: “Ik heb altijd al iets met het buitenland gehad, mijn wortels liggen in Canada, ik mag graag reizen en bovendien: het evangelie is bestemd voor de hele wereld. Jezus zegt: bid niet alleen voor je omgeving, houd het niet voor jezelf. Weet je, het is gemakkelijk om geld te geven, maar tijd geven is veel moeilijker.”

BRENGER VAN HOOP

De Jager kende 3xM slechts oppervlakkig, maar na een paar gesprekken in Amersfoort weet hij nu veel meer: “Het is een

zendingsorganisatie die in landen waar het evangelie maar moeilijk ingang vindt op de nationale zender christelijke tv-programma's uitzendt. Ik vind het geweldig dat ik daaraan mee mag werken”.

Zijn collega's bij de gemeente Tytsjerksteradiel reageerden positief op het plan van De Jager: “Ik heb er met de burgemeester over gesproken en hij vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Daarom steunt hij mijn initiatief en de andere collega's ook trouwens. Er zijn er al die mij gaan sponsoren en dat vind ik super. Er wordt heel positief gereageerd en dat helpt mij enorm.”

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk van 3xM kijk op www.3xm.nl

BIDT U MEE?

■ WEST-AFRIKA

We bidden om de voortgang van ons werk in West-Afrika. In sommige landen zenden we op dit moment niet uit; we bidden dat dit op korte termijn weer mogelijk wordt. We bidden ook voor rust en vrede in dit onrustige gebied en voor de gezondheid van onze medewerkers.

■ PAKISTAN

We bidden voor de gezondheid van onze teamleider in Pakistan, lichamelijk gaat het met hem niet zo goed. We denken ook aan de nieuw opstaande Bijbeldocenten. Zij gaan beginnen met  leven in verschillende dorpen. We bidden om Gods hulp en leiding.

■ BANGLADESH

Het gaat goed met ons project in Bangladesh. Daar danken we God voor! We danken voor de ruimte die we krijgen van de tv-stations en bidden dat nog meer mensen aangesproken worden en de boodschap van het evangelie zullen horen.

■ CENTRAAL-AZIË

Wilt u bidden voor de veiligheid van de medewerkers en vrijwilligers die de christelijke programma's produceren? In Centraal-Azië is de controle van de overheid groot, christenen krijgen steeds minder ruimte. Bid ook voor inspiratie voor nieuwe tv-programma's.

■ NIEUWE PROJECTEN

Er wordt onderzoek gedaan om met uitzendingen te starten in Japan. Het is een moeilijk land om voet aan de grond te krijgen, maar langzamerhand komt er meer in beweging. Wilt u bidden om kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen?

WILT U
MEEBIDDEN?

Aanmelden via
info@3xm.nl



VEEL AANDACHT VOOR NAJAARSCAMPAGNE 3xM

8

In de afgelopen periode heeft 3xM campagne gevoerd onder de titel 'Geven met je hart voor kwetsbare vrouwen wereldwijd'. Die kreet heeft enorm aangeslagen onder belangstellenden en donateurs. We krijgen van veel donateurs te horen dat een gift aan 3xM méér is dan 'gewoon' geld geven. Mensen kiezen uit overtuiging, omdat ze zien dat 3xM het leven van vrouwen ver weg écht kan veranderen.

Te veel vrouwen over de hele wereld zijn slachtoffer van onder meer seksueel- of huiselijk geweld, prostitutie, zuurgooien, bruid kidnappen. Wereldwijd zien onze partners 'kwetsbare vrouwen' als een thema en

gebruiken ze dit onderwerp om in tv-programma's het evangelie te vertellen. Een boodschap van hoop te brengen naar vrouwen.

“Ze zien dat 3xM het leven van vrouwen ver weg écht kan veranderen.”

Diezelfde boodschap van hoop brengt Iqra in Pakistan. Een op het oog gewone vrouw, opgegroeid in een christelijk gezin. Zij leerde tijdens haar puberteit Jezus kennen. Ze trouwde

met een dominee. Al snel bleek dat bezoeken aan mensen in hun dorp veel beter waren als Iqra meeding. Het leidde tot betere gesprekken, waarbij de vrouwen openhartig deelden met welke problemen zij te maken hadden in het dagelijks leven. Door hun werk kwamen er in de loop van de tijd veel vrouwen in aanraking met het evangelie.

Iqra besloot dat ze méér wilde en ging een theologische opleiding volgen. Samen met haar man bezoekt ze nu mensen in dorpen, verzorgt ze Bijbelstudies, begeleidt ze jongerengroepen en helpt ze met het opzetten van het kinderwerk. “Dankzij ons werk verandert er veel in de dorpen”, vertelt ze. “Doordat we het geloof verspreiden gebeuren er positieve dingen. Dat is prachtig om te merken.”

De Verscheurde sluier

Het waar gebeurde verhaal van Gulshan Esther, opgetekend door Thelma Sangster

Gulshan is geboren in een streng maar liefdevol islamitisch gezin. Als gevolg van tyfus is ze toen ze zes maanden oud was verlamd geraakt. Haar moeder leeft niet meer maar vader stelt alles in het werk om genezing voor haar te vinden. Ze reizen naar een beroemd arts in Engeland en maken een pelgrimstocht naar Mekka. Genezing is er niet gevonden maar het geloof van Gulshan is heel sterk geworden en ze blijft tot God bidden.

Als haar vader overlijdt, leert ze God als Vader kennen. In haar wanhoop zoekt ze in de Koran naar redding. Haar gebed verandert in een heel persoonlijke zoektocht naar hulp. Ze leest over de profeet Jezus die zoveel mensen genas. Ook zij roept Hem aan om genezen te worden. En ze wordt verhoord, op bevel van Jezus staat ze op en loopt! “Vanaf vandaag ben je mijn getuige”, zegt Hij. En wat kan zij na dit wonder anders dan Hem volgen?

Het brengt haar leven in een stroomversnelling. Nu ze zelf haar weg kan gaan, gaat ze op zoek naar Bijbel, ontmoet christenen, leert en wordt tenslotte gedoopt.

Het brengt veel pijn mee want haar familie wil niets meer van haar weten. Maar het wonder was zo groot, de liefde zo bijzonder, ze blijft trouw. Tenslotte reist ze door heel Pakistan om te getuigen in kerken en op conferenties.

Een bijzonder boek over een ontroerende zoektocht en een vastberaden weg in geloof.

BOEKBESPREKING



9

De Verscheurde sluier

Het waar gebeurde verhaal van Gulshan Esther, opgetekend door Thelma Sangster

Prijs: € 12,50

ISBN: 978-90-6067-3799

BIJVANGST!?

Dick Tillema

Zondagmorgen. De voorganger vertelde over een bemoedigend mailtje dat iemand uit de gemeente die morgen had gestuurd. Voor de voorganger kwam dit mailtje precies op het juiste moment. Precies wat nodig was. Later die morgen sprak de voorganger mij aan: 'Dick, wat een lief mailtje was dat van je dochter?' Even later vraag ik thuis of zij een mailtje aan de voorganger had gestuurd. 'Nou ja, dat wel. Maar was niet echt iets bijzonders. Gewoon'.

10 Dat voorval zette mij aan het nadenken over hoe God ons inzet. Door gewoon te doen – business as usual – had mijn dochter de voorganger gezegend.

Het zette mij aan het nadenken over hoe God ons inzet. Ons soms een duwtje geeft. Dat mailtje over het kinderwerk had ook later gekund, maar de bemoediging voor de preek was precies op dat moment nodig. En kwam aan.

Soms zie je even een glimp van Gods agenda. Hoe Hij in zijn liefde stuurt, beweegt, trekt, duwt. En ons inschakelt. Mijn dochter was er niet op uit om de voorganger te zegenen. Terwijl juist dat zo'n impact had. Ik noem dat bijvangst.

Ik herken dat ook in mijn werk bij 3xM. Een mooi verhaal dat ik vaak vertel gaat over de afronding van ons werk in Estland, jaren geleden. Martien Timmer, onze directeur, werd op een gegeven moment



aangeschoten door een voorganger. Deze man zei: 'Martien, bedankt voor het vele werk dat 3xM voor ons gedaan heeft. Bedankt voor de zegen die je hiermee voor Estland geweest bent. Maar met name willen we je bedanken dat je ons als kerkleiders bij elkaar hebt gebracht'.

Het is niet ons primaire doel om kerkleiders bij elkaar te brengen, maar we willen niet in een land beginnen als er geen breed draagvlak onder de kerken is. Daarom brengen we de kerkleiders bij elkaar. De zegen die dat een land brengt, is vanuit onze doelstelling misschien een bijvangst, maar misschien is wat wij als bijvangst zien in de Hemelse Agenda wel de hoofdvangst!

STEUN HET WERK VAN 3xM

Door de christelijke televisieprogramma's van 3xM leren velen Jezus Christus kennen als hun Verlosser. U kunt structureel bijdragen aan het zendingswerk van 3xM in Azië en Afrika via een periodieke schenking. Dat is voordelig voor u en voor ons.

PERIODIEKE SCHENKING

Een periodieke schenking of een lijfrenteschenking is een overzichtelijke en fiscaal aantrekkelijke manier om 3xM regelmatig te steunen. Een periodieke schenking heeft veel voordelen:

- uw volledige gift is gegarandeerd fiscaal aftrekbaar: er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
- de overeenkomst is eenvoudig: wij nemen u hiervoor alle zorg uit handen.
- met een periodieke gift geeft u 3xM zekerheid voor de toekomst.
- schenkt u meer dan 1.000 euro per jaar? Dan kunt u aangeven welk specifiek project u wilt ondersteunen.

3xM IN UW TESTAMENT

U kunt ons ook steunen door 3xM op te nemen in uw testament. Met een testament bepaalt u zelf hoe uw nalatenschap na uw overlijden wordt verdeeld. Dat legt u samen met een notaris vast. 3xM hoeft als goed doel geen successierechten te betalen. Dat betekent dat het bedrag dat u nalaat aan 3xM volledig ten goede komt aan christelijke televisie. Zo helpt u eraan mee dat ook toekomstige generaties het evangelie kunnen horen!



Het zou geweldig zijn als u samen met ons wilt bouwen aan de toekomst van christelijke televisie. Samen kunnen we honderden miljoenen mensen bereiken met het bevrijdende evangelie. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Bea Achterbergh (b.achterbergh@3xm.nl, 033-286 41 03)

IN PLAATS VAN CADEAUS...

U weet niet wat u moet vragen voor uw verjaardag, jubileum of andere mijlpaal? Herkenbaar! De oplossing is eenvoudig: vraag om een gift voor 3xM. Wij werken graag mee om onze organisatie op een feestelijke en creatieve manier onder de aandacht te brengen.



JUIST VOOR MENSEN IN GESLOTEN LANDEN IS 3xM EEN UITKOMST!

Herma Compaan – Wisselink (40), moeder van vier kinderen en actief voor de CU-SGP in Enkhuizen, kreeg het al met de papepel ingegoten: je zet je in voor mensen die het minder hebben dan jij.



Ze herinnert zich uit haar jeugd nog een boekje van Trans World Radio: “Daar stonden prachtige verhalen in over mensen van wie het leven echt veranderde toen ze via de radio hoorden over een liefdevolle God en de boodschap van de Bijbel. Toen ik ging verhuizen en op mezelf ging wonen heb ik een aantal organisaties uitgekozen die ik wilde ondersteunen. Toen las ik ook over 3xM en omdat deze organisatie heel mooi aansluit bij deze tijd en gebruik maakt van de vele mogelijkheden via de media wilde ik ook deze organisatie ondersteunen.”

ONMISBAAR

“Via televisie kun je namelijk achter de vele voordeuren komen in zoveel landen die anders gesloten blijven. Landen waar je nog net naar binnen mag als noodhulpverlener

na een ramp, maar zodra je iets zegt over je motivatie om je werk te doen, zetten ze je al snel het land weer uit. Juist voor mensen in die landen is het een uitkomst om via een de televisie te kunnen horen over een God die van je houdt en je naam kent en je ook wil helpen bij alles wat je doet. Ook horen ze dat vrouwen en kinderen in Gods ogen net zo waardevol zijn als mannen. Juist voor mensen in gesloten landen vind ik het werk van 3xM belangrijk en onmisbaar!”

SCHIJNWERPERS

Herma vertelt haar kinderen dat zij 3xM ondersteunt en waarom. “Maar misschien zou ik dat wel meer mogen uitdragen, bij speciale diensten in onze kerk, of op evenementen. Ik wil het werk van 3xM best wat meer in de schijnwerpers zetten en ik ben benieuwd naar de mogelijkheden. En nu ik toch ‘aan het woord’ ben, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van 3xM, hier in Nederland of ver weg, heel veel succes te wensen en Gods zegen op jullie werk!”

3xM

Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX
Postbus 2510 • 3800 GB
Amersfoort
T (033) 286 41 03
E info@3xm.nl
www.3xm.nl

IBAN

NL13 INGB 0000 0011 44
KvK Amersfoort 4119.2798

DOEL

Verkondigen van het evangelie via televisie, vooral in landen die moeilijk toegankelijk zijn.

GRONDSLAG

De grondslag van 3xM is de Bijbel als het geïnspireerde (onfeilbare) Woord van God

VORMGEVING

idd.nu

FOTO'S

3xM
Namen en foto's die gebruikt worden zijn fictief in verband met veiligheid.

DIRECTEUR

Martien Timmer AA

BESTUUR

Drs. G. Taute RA RC
(voorzitter)
Drs. W.A. van Ginkel RA
(penningmeester)
Dr. Ir. L.G.H. Fortuijn
(plv. voorz./secr.)
J. Strengholt, PhD
B. van der Toren-Lekkerkerker
MA Theology and PhD
Candidate

POST OP MAAT

Als u minder/geen post van ons wilt ontvangen, laat het ons dan weten.

3xM heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 3xM is lid van Missie Nederland en de Nederlandse Zendingraad.

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI
GOED DOEL



3xM
more message in the media