



ALLES VOOR DE KIJKERS:
WAT DOEN ONZE
PROGRAMMA'S MET HEN?

UITGAVE NR. 2
MEI 2016

IN BEELD

3xM
more message in the media



2

“Ik ben gaan bidden en heb gevraagd of God de leiding over mijn leven wilde nemen. Ik kan het niet alleen.”



UW VERTROUWEN MOTIVEERT ONS

3xM doet fantastisch werk, en dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Hoe ik dat weet? Heel eenvoudig: door de vele, vele verhalen van gewone mensen, die wij van onze partners in het buitenland horen. Verhalen van mensen die hun leven radicaal hebben veranderd nadat ze een televisieprogramma van 3xM hebben bekeken. Mensen die braken met hun oude, zondige leven en hun levenspad vervolgden achter Jezus aan. Is dat niet geweldig?

*Mensen worden een
zegen voor hun naaste.*

Iedere keer als wij zo'n verhaal horen of lezen zijn we weer onder de indruk. En vertellen we elkaar

weer: dáár doen we het voor. Alle tijd, liefde en energie die we in ons werk stoppen is de moeite waard als we beseffen dat mensenlevens écht veranderen. En dat mensen een zegen worden voor hun naasten.

We kijken met dankbaarheid terug op het jaar 2015, waarin we opnieuw van onze donateurs in Nederland én in de Verenigde Staten het vertrouwen kregen om deze belangrijke missie voort te zetten. We danken u daarvoor. Een samenvatting van de cijfers over vorig jaar vindt u in deze In Beeld. Het volledige jaarverslag staat op onze website.

Uw vertrouwen in het werk van 3xM motiveert ons om met nieuwe kracht te werken aan televisieprogramma's met

nóg meer impact. Juist in die landen en gebieden waar het niet vanzelfsprekend is dat het evangelie klinkt en vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk. In die landen willen we samen met u het verschil maken. Voor gewone mensen, als u en ik.

Ik wens u veel zegen.

Martien Timmer, directeur 3xM



Martien Timmer

MET NIEUWE FILMS

NIET-CHRISTENEN BEREIKEN IN PAKISTAN

Films die vanuit een christelijke identiteit gemaakt worden over het dagelijks leven van Pakistanen kunnen van grote invloed zijn op christenen én andersgelovigen in dat land. Daarvan is Dick Kleinhesselink uit Heerenveen overtuigd. “Daarmee kan ook de jongere generatie moslims bereikt worden.”



INTERVIEW KLEINHESSELINK

Vorig jaar deed hij onderzoek naar de impact van de films die in Pakistan worden gemaakt en getoond in dorpen. Kleinhesselink werd daarvoor gevraagd, omdat hij de taal spreekt én de cultuur kent. Eind jaren '70 en begin jaren '80 woonde hij in Pakistan. Sindsdien kwam hij er nog tientallen keren. "Ik ben een beetje verslaafd aan het land."

In Pakistan is slechts 1,5 procent van de bevolking christen. Christenen worden achtergesteld en gezien als tweederangs burgers, weet Kleinhesselink uit ervaring. Om die reden is het bijna onmogelijk om christelijke programma's uitgezonden te krijgen op televisie. In Pakistan is daarom gekozen voor een andere opzet: met een mobiele bioscoop gaat men langs dorpen om christelijke films te laten zien. Dat gebeurt zoveel mogelijk in en rond de kerken. Iedereen is er welkom.

Kleinhesselink bezocht de opnamestudio's en ging mee met de 'bioscooptour'. Op het moment van zijn bezoek, oktober 2015, werden vooral nog 'ouderwetse' films getoond: films die gaan over het leven van Jezus en niet over het dagelijks leven en praktijk in Pakistan. "Naar deze films kwamen vooral christenen kijken. Zij waren er erg enthousiast over. Deze films zijn vooral nuttig om christenen te bemoedigen, en om mensen die zich wel christen noemen maar nauwelijks in de kerk komen een eindje verder te helpen."

Hij bezocht ook de vertoning van een meer moderne film, die recent in de projectstudio was ontwikkeld, en merkte aan de reacties dat de Pakistanen meer op dit soort films zitten te wachten. "Eén mevrouw reageerde heel enthousiast, en zei dat ze dolgraag met haar kinderen wilde doorpraten over dit soort films." De verwachting is dat deze films ook zullen aanslaan bij de bredere lagen van de, overwegend, moslimbevolking.



In zijn adviezen gaf Kleinhesselink ook aan dat de partner van 3xM in Pakistan meer gebruik zou moeten maken van social media. "Veel Pakistani zitten op Facebook, een groot gedeelte van de bevolking heeft een mobiele telefoon. Sinds kort laten ze de programma's ook op Facebook zien. Daar is te zien dat veel moslims de films *liken*. Dat is een mooie ontwikkeling."

De programmamakers moeten voorzichtig blijven met hun toon, weet Kleinhesselink. "In Pakistan mag je het altijd over geloof hebben. Maar het wordt gevaarlijk als je mensen openlijk probeert te bekeren. Daar krijg je trammelant van. Het is een schande in een moslimfamilie als een van de familieleden christen wordt. Het is goed om je daar bewust van te zijn."

BIDT U MEE?

▪ BANGLADESH

Eind maart is een christelijke voorganger vermoord. 17 jaar geleden werd hij christen. Bid voor zijn gezin, dat achterblijft.

Er komen altijd veel reacties op onze uitzendingen. Sinds kort is de uitzendtijd gewijzigd van vrijdagavond naar zondagavond. Bid dat mensen blijven kijken en reageren.

▪ PAKISTAN

De bezoekers van de films vragen regelmatig gebed, o.a. voor persoonlijke genezing en bevrijding uit de greep van drugsverslaving.

▪ WEST-AFRIKA

In Burkina Faso worden drie keer per week uitzendingen getoond. Bid dat deze uitzendingen veel kijkers mogen trekken dat ze geraakt worden door de boodschap.

In Senegal worden uitzendingen op dit moment tegengehouden door televisiezenders. Wilt u samen met ons bidden dat er weer een opening komt?

▪ CENTRAAL-AZIË

We blijven gebed vragen voor onze partners in Centraal-Azië. De veiligheid voor christenen is steeds beperkter en er staan boetes op het bekeren tot christendom. We bidden dat onze partners de christelijke boodschap kunnen blijven verspreiden en zich veilig mogen voelen in Gods nabijheid.

▪ 3XM ORGANISATIE

Wilt u meebidden om wijsheid voor de ontwikkeling van ons nieuw vijfjarenplan? Wij willen ons werk in Azië graag uitbreiden. Dit kan alleen als de inkomsten stijgen. Er zijn zoveel landen waar het evangelie nog niet wijdverbreid is. Wij willen daar heel graag de boodschap van Gods liefde laten horen.

**WILT U
MEEBIDDEN?**

Geef u op via
gebed@3xm.nl of
op www.3xm.nl





VROUWENDAG ZETTEN

Op 5 maart mochten we over 3xM vertellen op de Vrouwendag in Zetten. Tweehonderd vrouwen uit de Betuwe beleefden een prachtige dag, die in het teken stond van de praktische toepassing van het christelijk geloof.

WERK JE MEE?

Dit is het team van 3xM. Samen werken we in ons pand in Amersfoort aan de verspreiding van het evangelie wereldwijd. Spreek ons werk je aan? Word dan vrijwilliger. Meer weten? Stuur een mail naar info@3xM.nl.



MARTIEN EN ANDRIES

Op zaterdagavond 30 april heeft Martien Timmer, directeur van 3xM, in een interview met Andries Knevel uitgebreid verteld over de televisieprogramma's 3xM via de nationale dramazender in Bangladesh.

3XM-YOUNG OP FACEBOOK

Hoe beleven jongeren in Nederland én wereldwijd het leven met God? Welke vragen, dilemma's en mooi verhalen hebben ze? Daar zijn we erg nieuwsgierig naar. Speciaal voor jongeren hebben we op Facebook 3xM-young in het leven geroepen. Op deze speciale pagina kunnen ze hun verhalen over omgang met God delen. We zien uit naar mooie verhalen.

3xM



Dick Tillema, 3xM

8



DICHT BIJ JEZELF BLIJVEN

Veel van wat we doen is geautomatiseerd gedrag. Typen gaat automatisch, net als aankleden, een deur open doen, een kopje thee zetten. Automatiseren is onmisbaar. Om de vaart er in te houden, om verder te komen. Om je te ontwikkelen op al die niet-geautomatiseerde gebieden die uitdaging en groei beloven. In de slipstream van die ontwikkeling komt taal mee. Taal is een prachtig voertuig dat boodschappen van A naar B brengt, dat gevoelens raakt en mee bouwt aan het menselijk bestaan.

Taal is voor christenen belangrijk omdat Jezus het vleesgeworden Woord is. Hij sprak en het was er. En bij elke baby legt Hij weer taal in de mond om zich uit te drukken. Tegelijkertijd waarschuwt God ons voor de tong. Jakobus 3:8,9: 'Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn'.

Bij 3xM is juiste taal een voortdurende zoektocht. Hoe brengen we de boodschap van God over aan mensen die er niet mee zijn grootgebracht? Hoe kunnen we hen helpen hun tong op koers te brengen?

Gedrag automatiseren dat beheersen we aardig en dat helpt ons te leven. Hoe makkelijk is het om ook de tong te automatiseren. We hebben het dan over 'dicht bij je zelf blijven'. We 'luisteren naar ons gevoel'. Of 'Je moet wel authentiek zijn'. Als je een kind van God bent dat zich laat voeden door het Woord en door gebed dan groeien al onze woorden en zinnen in goede aarde. Letterlijk betekent authentiek 'eigenhandig gemaakt'. Maar door wie? Wie maakte jou? Is authentiek 'eigenhandig door mezelf gemaakt'? Of 'eigenhandig door God gemaakt'? Dat maakt nogal verschil voor de richting die je je tong op stuurt. Dus be aware, wees waakzaam. Laat de Heilige Geest je vullen en blijf dan vooral dicht bij jezelf!

Ségou – I De aarden wallen ***Ségou – II De verkrumelde aarde***

Maryse Conde

Deze keer twee dikke boeken, fijn voor de vakantie of een zomermiddag buiten. Geen specifieke zendingsverhalen, maar een epos over de grote veranderingen die zich voltrekken in een van de oude, traditionele Afrikaanse rijken, dat van de Bambara.

Een tweedelige historische roman over het 19e-eeuwse Mali. De lotgevallen van een vooraanstaande familie symboliseren de dilemma's en gevaren waarvoor de Afrikanen zich geplaatst zien: de aantrekkingskracht van een universele godsdienst, de verleidingen van de Europese beschaving, de altijd loerende slavenhandelaars, de verleiding om het vaderland te verlaten en het geluk in de vreemde te zoeken.

Segou is de hoofdstad van een machtig, authentiek rijk in Noordwest-Afrika. Men hangt de oude Afrikaanse tradities aan maar wordt uitgedaagd door de oprukkende islam. Een andere dreiging gaat uit van de Nieuwe Wereld die continue op zoek is naar slaven en waarvan de roep klinkt van de God der blanken. Zij trekken met expedities het land binnen om Afrika's rijkdommen te ontsluiten.

Anneke den Harder



Deel I, De aarden wallen



Deel II, De verkrumelde aarde

STEUN HET WERK VAN 3XM

DRAAG STRUCTUREEL BIJ AAN HET ZENDINGSWERK VAN 3XM

Door de christelijke televisieprogramma's van 3xM leren velen Jezus Christus kennen als hun Verlosser. U kunt structureel bijdragen aan het zendingswerk van 3xM in Azië en Afrika via een periodieke schenking. Dat is voordelig voor u en voor ons.

PERIODIEKE SCHENKING FISCAAL AANTREKKELIJK

Een periodieke schenking of een lijfrenteschenking is een eenvoudige en fiscaal aantrekkelijke manier om 3xM te steunen. In een schriftelijke overeenkomst legt u vast welk bedrag u jaarlijks wilt schenken. De hoogte van de gift bepaalt u zelf. De looptijd van een periodieke schenking is minstens vijf achtereenvolgende jaren. Met een periodieke schenking profiteert u van het maximale belastingvoordeel. 3xM hoeft geen schenkingsrecht af te dragen. U hoeft hiervoor niet naar de notaris. Een onderhandse akte is voldoende. 3xM zorgt voor het opstellen en de registratie van de akte.

3XM IN UW TESTAMENT

Om ons werk te doen zijn wij volledig afhankelijk van giften. U kunt ons ook steunen door 3xM op te nemen in uw testament. Met een testament bepaalt u zelf hoe uw nalatenschap na uw overlijden wordt verdeeld. Dat legt u samen met een notaris vast. 3xM hoeft als goed doel geen successierechten te betalen. Dat betekent dat het bedrag dat u nalaat aan 3xM volledig ten goede komt aan christelijke televisie. Zo helpt u eraan mee dat ook toekomstige generaties het evangelie kunnen horen!

ONLINE DONEREN

U kunt via de website www.3xm.nl/doneer heel eenvoudig doneren voor het werk van 3xM. Op de site leest u overigens veel meer over ons belangrijke werk. Een bezoek meer dan waard! Voor persoonlijk advies over schenken aan 3xM kunt u contact opnemen met Bea Achterbergh, 033-2864210 of b.achterbergh@3xm.nl



TERUGBLIK

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (€)

Baten

 Giften particulieren	56%	807728
 Organisaties en kerken	8%	118404
 Nalatenschappen	3%	38390
 Acties van derden	32%	464529
 Rente-opbrengst	0%	5445
		1434496



Lasten

 Projecten	63%	939499
 Voorlichting	22%	334924
 Fondsenwerving	8%	123507
 Beheer en administratie	7%	101274
		1499204



DANKBAAR

We zijn dankbaar voor de financiële steun die we ontvingen, het gebed waardoor we gedragen werden en de verbondenheid die er is in Christus.

MEER LEZEN?

U kunt het volledige jaarverslag downloaden van onze website www.3xM.nl of opvragen bij ons kantoor. Telefoon: 033-286 41 03 of e-mail: info@3xm.nl. De volledige jaarrekening inclusief toelichting is beschikbaar via de website.

In 2015 is in totaal 1.434.496 euro aan inkomsten ontvangen. Ten opzichte van de begroting is dat een lichte daling van 6%. Vergelijking met 2014 zijn de inkomsten met 5% gedaald. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat er in 2015 minder nalatenschappen werden ontvangen.

Het verschil tussen de inkomsten van 1.434.496 euro en de uitgaven van 1.499.203 euro betekent een negatief resultaat van 64.706 euro. Voor het grootste deel is dit negatieve resultaat gedekt vanuit de bestemmingsreserve projecten en capaciteitsversterking. De cijfers komen uit de door WITH accountants B.V. gecontroleerde jaarrekening 2015. Bij de jaarrekening is door hen een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

3xM heeft in 2015 een kostenpercentage (eigen) fondsenwerving van (afgerond) 12%. Dit blijft ruim onder de 25% norm van het CBF.

CHRISTELIJKE TELEVISIE GEEFT HOOP

Christenen in Pakistan zijn in de minderheid, slechts 1.5% van de bevolking gelooft in God. Juist in dit land wil 3xM de bevrijdende boodschap van het evangelie brengen door christelijke films in verschillende dorpen te laten zien.

Helpt u mee deze programma's van hoop te maken? Alvast hartelijk dank voor uw steun!

12



3xM

Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX
Postbus 2510 • 3800 GB
Amersfoort
T (033) 286 41 03
E info@3xm.nl
www.3xm.nl

IBAN

NL13 INGB 0000 0011 44
KvK Amersfoort 4119.2798

DOEL

Verkondigen van het evangelie via televisie, vooral in landen die moeilijk toegankelijk zijn.

GRONDSLAG

De grondslag van 3xM is de Bijbel als het geïnspireerde (onfeilbare) Woord van God

VORMGEVING

IDD concept communicatie creatie | www.idd.nu

FOTO'S

3xM

Namen en foto's die gebruikt worden zijn fictief in verband met veiligheid.

DIRECTEUR

Martien Timmer

BESTUUR

Drs. G. Taute RA RC
(voorzitter)
J. Bomhof (penningmeester)
Dr. Ir. L.G.H. Fortuijn (plv. voorz./secre.)
Drs. P.G. van Maldegem-Luteijn
B. van der Toren-Lekkerkerker

POST OP MAAT

Als u minder/geen post van ons wilt ontvangen, laat het ons dan weten.

3xM heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is door de belastingdienst verklaard tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 3xM is lid van Missie Nederland en de Nederlandse Zendingsraad.



3xM
more message in the media